

Wilt gij als moeder henengaat
ze nog met liefde lonen,
Laat dan haar beeld bij raad en daad
u in de geest steeds wonen.
Reypens.



Troostende herinnering

aan Mevrouw

Theresa PIETRAERENTS

weduwe van de Heer **Kamiel HERREGODS**

geboren te Nederbrakel, de 4 Februari 1860 en
zachtjes in de Heer ontslapen te Ronse, de 9 Juli
1952, gesterkt door de Genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Hier ging een vrome, ja heilige moeder naar het
Rijk van de Vader.

Zij was de wijze, sterke vrouw in de christelijke
opvoeding van haar kroostrijk gezin. Zij heeft
steeds in trouwe plichtsvervulling arbeid met gebed
verbonden. Haar schone ziel werd door de beproe-
ving nog gelouterd : vroegtijdig weduwe, gaf ze in
volle onderwerping twee geliefde zonen, waaron-
der haar vereerde zoon-priester, aan de Heer terug.
Haar vingeren, gekromd door het bidden van de
rozenkrans, getuigen van haar onophoudelijk
gebed. Hoe gaarne en hoe stichtend ontving ze de
H. Communie op de eerste Vrijdag ! Haar leven
blijft een sprekend Evangelie voor al wie haar
kende.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, ik ging naar de Hemel bij vader en mijn
dierbare kinderen. Wij zullen er samen voor u blij-
ven bidden, nu dicht bij de Heer. Bewaart steeds
mijn aandenken in uw gebed en in de navolging
van het voorbeeld van christelijke gelatenheid dat
ik u heb gegeven.

Gij vooral, mijn beminde kinderen, hebt dank
voor de zorgen waarmee uw liefde mij steeds heeft
omringd. Mijn kleinzoon-priester, blijft mijn ziel

Dubar, Ronse

en de gehele familie elke dag in het H. Misoffer de
Heer aanbevelen ; mijn kleindochter-kloosterlinge,
gedenkt steeds ons allen in uw vroom gebed.

Heilig Hart van Jezus, op u vertrouwd ik. (300 d. a.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. a.)
Jezus, Maria, Jozef ! (7 j. a.)

Wij betuigen onze oprechte dank voor Uw
gebeden en blijken van deelneming.

De familie.