

Gelukkig die in de Heer sterven.

A. A. XIV



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

ADELSON - FRANÇOIS PIETERS

echtgenoot van Mevrouw

Maria Stevens

geboren te Everbeek, de 4 oktober 1883, en er
schielijk overleden de 8 augustus 1957.

Daar Gods barmhartigheid oneindig is, zullen wij die hem bemind hebben, terwijl hij met ons leefde, hem niet verlaten tot dat wij, door onze gebeden en goede werken, voor hem het hemels Jerusalem geopend hebben! H. Ambrosius.

De duurzame overledene, die zijn plicht volbracht had, jaren lang, in de dienst van het Vaderland, hield eraan zijn Heer te bidden. Hopen wij op de goedheid van God, die zonder einde en onuitputtelijk is, en de hemelse beloning geeft voor het minste goed werk in zijn naam verricht.

Zalig de mens die het uur van zijn afsterven voor ogen heeft, en er zich toe bereidt.

Hij was een goede vader en verdient in het aandenken van zijn kinderen voort te leven! Mal.2

Troost U, lieve Echtgenote en Kinderen. Weent niet gelijk zij die geen hoop hebben.. In afwachting van het blijde wederzien, zal ik U beminnen in het ander leven zoals ik U bemind heb op aarde.

Joh. Berchm. Thess. II.X.

Mijne Kinderen, eert Moeder al de dagen van haar leven. Bemint elkander, en dient trouw de Heer! (Tob. IV—XIV) Weest mij indachtig, die U zo lief had! (Eccli XXIII)

De Heer zegene U allen! Vaart wel tot het blijde wederzien.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart en mijn
ziel. 100 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

7 j. en 7 qu. afl.

De familiën PIETERS, STEVENS,
BRODDELEZ en DE CUBBER

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.