

Onze Vader die in de Hemelen zijt . . Uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel !



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

ALBERT PIETERS

echtgenoot van Mevrouw

PHILIPPINE VANDENDRIES

geboren te Everbeek, de 1 November 1888, en er overleden de 6 December 1952, versterkt door de HH. Sacramenten.

God laat toe dat veel smarten het geluk op deze aarde overschaduwden opdat ons hart zich zou ont-hechten en losmaken van de vergankelijke goe-deren der wereld en vooral het geluk, dat niet be-driegt, zou zoeken. H. August.

De dood van den rechtvaardige is kostelijk in de ogen van de Heer; (Eccl.) zij stelt een einde aan het werken en maakt de overwinning zeker want zij is de doorgang tot het Leven en tot de volmaakte rust. Naar S. Bernardus.

Aanbidden wij in zijn afsterven Gods schikkin-gen, en denken wij aan de onstandvastigheid van ons leven om zo met een gerust gemoed het eeu-wig leven af te wachten. H. Fr. van Sales.

Duurbare Echtgenote, ik dank U voor uw goede en vele zorgen. Na zo goed mijn lichaam bezorgd te hebben zult gij zeker mijn ziel niet vergeten in uw vrome gebeden. Ik zal U zeker niet vergeten ! Vaarwel ! Troost U en wees gezegend in afwachting van het blijde wederzien zonder schaduw.

H. Hart van Jezus, uw Rijk kome! (300 d. afl.)

Dr. Vw Modde, Everbeek.

De familiën PIETERS-BIENVENU en
VANDENDRIES-VANHEFFEN
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.