

"Zijn streven was gericht naar het goede."

† TOT ZALIG AANDENKEN †

aan Mijnheer

Arthur - Boudewijn PIETERS

weduwnaar van Mevrouw MARIE DEPESEMIER
geboren te Nederbrakel, de 26 februari 1880, en er
zacht in de Heer ontslapen, de 6 december 1957,
gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de
H. Kerk en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis",



Hij had slechts vrienden en zijn voorbeeld was
heerlijk!

Vader, om uw recht-geaardheid als mens, om uw
schone levensstijl als echtgenoot, om uw onverpoosde
zorgen en liefde voor kinderen en kleinkinderen, als
opbouwer van stevige gezinnen, als familielid, als
vriend, als buurman en burger, moet gij hoog gepre-
zen worden.

Zijn leven was een stille, maar zekere bekommernis
voor zijn gezin en zijn werk. In de eenvoud, onopge-
merkt, getrouw aan traditie en zonder modern ver-
toon, bouwde deze kristelijke man zijn klimmende
levensweg uit onder de leuze:

"Doet goed wat ge doet, wees trouw aan uw woord,
zijt groot en fier in uw levenstaak,"

Met een meteloze nauwgezetheid, verzorgde hij
moeder gedurende haar lange en pijnlijke ziekte. Hij
putte de kracht en de moed uit haar voorbeeldig
offer, terwijl zij aan de Heer vroeg, om hem te sparen
van lange lijdensweg en grote ziekte. Haar bede werd
verhoord, vader kende geen ziekte.

Na moeder's heengaan was er nog een mooie herfst
weggelegd voor vader, die als oude man, maar net
en beheerst, totaal opging in zijn kleinkinderen, die
hem zoveel zon en geestelijke vreugden baarden.

De rustpoos was echter zeer kort en het geschet-
den zijn ging vlug voorbij. Slechts één jaar later...
plots werd hij geroepen, en enkele dagen later was
vader in stille heengaan opnieuw met moeder her-
verenigd in der eeuwigheid.

God zij dank gebracht die ons zulke ouders gaf.

Beminde kinderen, graag had ik nog mondeling
afscheid genomen zoals moeder het zo kranig deed,
maar Gods wegen zijn onnaspeurbaar. En Gij mijn
Godgewijde dochter, bidt veel voor mij. Lieve klein-
kindertjes, ik had U zo lief, volgt mijn voorbeeld en
bemint elkander.

Duurbare broers en zusters, familieleden en vrien-
den, ik dank U voor de vriendschap en de zorgen,
houdt U gereed, bidt voor mij, en tot weerziens.

Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust.



Mr & Mw Hector Pieters-Heyse en kinderen.
Eerw. Zuster Marie-Magda. in de wereld

Agnes Pieters, bij de Zusters van het
H. Hart van Maria te Nederbrakel,

Mr & Mw Albert Pieters-Vanderlinden en
kinderen.

Mr & Mw Armand Pieters-Bertouil en kin-
deren.

De Familiën Pieters, DEPESEMIER,
Flamee en Saeytijd.

zeer getroffen door blijken van kristelijk
medevoelen, danken U oprecht.

Nederbrakel, 9 december 1957.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt