

Moge uw liefde voor elkaar een steun zijn  
bij mijn heengaan.



Dankbaar gedenken wij  
De heer

## **Clement PIETERS**

**echtgenoot van Mevrouw Maria MINNAERT.**

Geboren te Nederbrakel op 18 december 1922  
en overleden in het O.-L.-Vrouwziekenhuis  
van Oudenaarde op 9 maart 1992,  
gesterkt door het sacrament van de zieken.

—  
God, Gij alleen weet hoe zeer het doet ons pa  
te verliezen.

Pa, het is zo moeilijk te geloven dat je er niet  
meer bent. De leegte die je achterlaat is zo groot  
Een leven lang heb je hard voor ons gewerkt. Je  
was de rots van ons gezin. Je was gelukkig als  
wij gelukkig waren, bedroefd als wij bedroefd  
waren. Maar als geboren optimist hielp je ons  
altijd weer overeind. Nu kunnen wij niet uitdruk-  
ken hoe zeer we je missen, hoeveel pijn het doet  
dat je plaats onbezet blijft. We hadden nog zoveel  
voor je willen doen, je nog zoveel willen zeggen.  
Maar plots was het voorbij. We staan onthutst  
en machteloos bij je dood. Het hoofd gebogen en  
in diepe rouw omdat je niet meer onder ons bent.  
„Bedankt”, zei je ons nog die laatste keer.  
Alsof jij het was die ons moest bedanken.

God geef ons de kracht om dit verdriet te kunnen  
verwerken.

Pa, we geloven dat je lijden en dood niet tever-  
geefs zal zijn. Je leven werd afgebroken maar  
niet vernietigd. Het is een begin van een nieuw  
leven, het Eeuwig Leven.

Liefste „ma”, kinderen, kleinkinderen en vrienden.  
Afscheid nemen doet pijn. En de tijd ontbrak  
om jullie nog allemaal die laatste keer te om-  
helzen. Bovenal blijft echter mijn dank voor alle  
genegenheid en liefde. Wees zo ook een steun  
en troost voor ons ma in deze moeilijke periode.

Namis : donderdag 2 april 1992 om 19.30 uur.

De families  
PIETERS, COPPENS, MINNAERT, PRAET,  
danken U voor uw medeleven en gebeden.

---

Rouwleiding « Raoul », Brakel  
Druk. L. De Ruyver, Brakel