

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied: de Naam des Heren zij geprezen. (Job)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

HENRI PIETERS

echtgenoot van Mevrouw

Romanie Roskam

Oudstrijder 1940-1945

geboren te Everbeek, de 11 October 1912 en overleden in de kliniek te Etterbeek de 26 Juni 1955, voorzien van de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis. »

Onmedegend brengt de dood zijn ongeneesbare slagen toe. Eens te meer bewijst dit vroegtijdig afsterven dat aan zijn greep niets kan weerstaan; noch jeugd, noch mannenkracht, niets kan baten.

Hij was een werkzaam man, een dienstvaardig en behulpzaam bediende die door iedereen geacht en geprezen werd.

Teerbemide echtgenote, te vroeg en te plotseling werden wij van elkander gescheiden. Heb dank voor de zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Het valt mij hard u te moeten verlaten maar de Heer heeft het zo gewild. Keer uw blikken tot Hem die alle smart en leed droeg uit liefde tot ons; Hij zal u troosten, u beschermen; onze scheiding is maar tijdelijk en in de Hemel vinden wij malkander terug.

Bemide Ouders, Bloedverwanten en Vrienden, blijft mij in uw gebeden indachtig en tot wederziens bij God.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 qu. afl.
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

De familiën PIETERS, ROSKAM,
PIETERAERENS en VERPLANKEN
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw A. Modde, Everbeek.