

« Een goed mens is van ons heengegaan ».

†

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Marie-Rose PIETERS

weduwe van Julien Eeckhout.

Zij werd geboren te Nederbrakel
op 2 december 1925 en ontsliep in de Heer
in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem
op 15 februari 1988.

Voorzien van Kristus in zijn
HH. Sakramenten.

Een goede moeder ging naar de hemel...
Daar ligt veel smart in deze enkele woorden,
maar ook veel troost. Nooit immers zal in
het hart van haar kinderen, de levende
gedachtenis kunnen wegsterven, aan deze
ingode vrouw, die niets anders dan liefde
was.

Tot op de laatste minuut van haar leven,
dat zo plots werd afgebroken, gingen haar
gedachten naar haar kinderen en klein-
kinderen, maar ook naar het bedrijf dat
zij met haar man had opgebouwd.

Ze wou het nu overdragen aan haar zoon.

Deze verandering was niet bedoeld, dat
alles zo plots zou gebeuren. We zouden
ze zo graag nog lang bij ons willen houden,
de levenstocht van een mens wordt niet
door ons bepaald.

En toch Heer, danken wij om de begaafde
moeder, die waarachtige vriendin van ieder-
een, omdat zij de kunst bezat het geluk
aan iedereen te gunnen.

Haar duurzaam geluk droeg de bescheiden
naam : tevredenheid. Heer, wij zijn bedroefd
en toch in volle overgave om onze moeder,
om geheel haar leven, haar steun, haar on-
begrensde hulp.

Laat dit ons laatste woord zijn Heer, dat
wij geloofd hebben in haar liefde.

Bemide kinderen en kleinkinderen, zoveel
lief en leed hebben wij met elkaar gedeeld,
geef mij voort uw bede en moge God U
helpen.

De families

PIETERS, COPPENS,
EECKHOUT, JOOS,

danken U voor de blijken van deelneming.

Namis : woensdag 2 maart 1988 om 19.30 u.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer en zonen, Brakel

