

Ik geloof dat mijn Verlosser leeft en dat ik op de
jongste dag verrijzen zal. Off. Ov.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

THEOPHIEL PIEYNS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA-CELINA MOREELS

Geboren te Nederbrakel, de 7 November 1872,
en er godvruchtig overleden de 6 Juli 1953.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De dierbare overledene was een van die
bravegoede kristenen van de oude stempel;
ongeveinsd, rechtschapen, vreedzaam en
naarstig, maar tevens godvrezend en Kerke-
lijk. Hij was een van die goede en getrouwe
dienaars, niet alleen van God maar ook van
de mensen, want allen voor wie hij gewerkt
heeft getuigen hoe voorbeeldig hij was in
zijn handel en wandel, hoe getrouw en be-
trouwbaar hij zich gedroeg. Hij was ook een
voorbeeldige echtgenoot en bezorgde huis-
vader die zijn gezin groot bracht in eer en
deugd en er dag en nacht heeft voor gewerkt
en gewrocht. Zonder twijfel heeft O. L. Heer
hem dan ook nu reeds beloond voor zijn
deugdzaam leven, want het was opvallend
hoe zijn laatste stonden rustig en kalm waren
en als een voorsmaak betekenden van de
Zalige Eeuwigheid.

Dierbare echtgenoot, wij hebben samen
een lang leven gedeeld. Soms was het wel
hard maar toch waren we gelukkig omdat

we steeds de last deelden en gezamenlijk ons
plicht deden. Ik dank u voor al de liefde
die gij mij steeds hebt toegedragen.
Toon mij nu verder uwe liefde met veel
voor mij te bidden.

Dierbare kinderen ik laat moeder aan uw
zorgen over en ik ben er zeker van dat gij
haar zult blijven eren en behulpzaam zijn.
Vaart allen wel en tot weerziens bij O. L.
Heer.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Zeer getroffen door Uw blijken van
diep christelijk medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën PIEYNS, VAN GROTEN-
BRUELE, MOREELS en DIERAERD.

Drukk. Jos. De Ruyver, Neerstr. 16, Nederbrakel.