

Moeilijke wegen heb ik bewandeld. (Ps.)



Te Michelbeke, op 15 december 1961, versterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk, ontsliep in de vrede van Kristus

M E V R O U W

Eugenie PLACKE

echtgenote van de Heer
CHARLES VAN ACHTER

geboren te Michelbeke, op 20 juli 1888.

Een hard maar schoon leven werd hier beëindigd.

In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke vrouw en hoogstaande moeder. Wat een zorg heeft zij gedragen en wat een werk heeft zij verricht voor haar gezin ! En dan haar grote en innige moederliefde ! Maar één verlangen kende zij : haar kinderen gelukkig zien !

Zij heeft kommer en moeilijkheden gekend, zij heeft geleden in de ernst en de druk van de tijden, maar God was met haar, want Hij verlaat nooit diegenen, die op zijn vaderlijke Voorzienigheid vertrouwen.

Gelaten, berustend heeft zij de smarten van het ziek-zijn gedragen en in al haar miserie bleef zij vrouw en moeder, altijd bezorgd voor man en kinderen.

Charles, beste man, ik dank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt en dat is veel.

Dierbare kinderen, dankt God met mij voor de jaren die Hij mij gaf. — Graag had ik nog bij u gebleven, maar God heeft het anders beschikt en in zijn goedheid heeft Hij een einde gemaakt aan mijn lijden. Hij heeft mij liefdevol langs de louteringsweg van de ziekte geleid naar de eeuwige Rust.

In de hemel zal ik uw belangen aanbevelen bij God, die mij honderdvoudig zal laten weergeven wat gij in volle toewijding aan mij hebt gedaan. Troost vader, blijft elkander een steun, en weest mij indachtig. God zegene en beware u allen.

Beste familieleden, vrienden en kennissen, om de genegenheid die ik u altijd zo gaarne heb bewezen, vraag ik u thans om een gebed, opdat God sterkte zou geven aan Charles en de kinderen, en opdat Hij mijn ziel genadig moge zijn.

Laten wij bidden. — « Ontferm U, vragen wij, Heer, over de ziel van uw dienaar, Eugenie, voor wie wij U dit offer van lof opdragen, terwijl wij ootmoedig uw Majesteit smeken, dat zij door deze rust van liefdevolle verzoening tot de eeuwige rust moge komen. Door Kristus, onze Heer. Amen ».



Voor uw kristelijke medevoelen in haar rouw, maar vooral voor de steun van uw gebed aan de ziel van haar dierbare overledene dankt u zeer
de Familie VAN ACHTER-PLACKE.

Uitg. Thomas M., Michelbeke.