

De hoge ouderdom is een erekroon wanneer hij  
op de weg der gerechtigheid gevonden wordt.

Spr. 16-31



IN DE VREDE VAN KRISTUS RUSTE DE ZIEL  
VAN ZIJN TROUWE DIENARES  
MEVROUW

## HONORINE-MARIE PLAETENS

weduwe van Mijnheer  
**ARTHUR D'HOSE**

geboren te Everbeek op 24 juni 1890 en god-  
vruchtig overleden te Nederbrakel op 15 oktober  
1965, gesterkt door de HH. Sakramenten der zie-  
ken en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

**Lid van de Bond van het H. Hart.**

Verleen zo vragen wij, almogende God, dat de  
ziel van uw dienares, die heden van deze wereld  
is gescheiden, door dit offer gereinigd en van  
zonden ontslagen, kwijschelding en tevens de  
eeuwige rust moge genieten, door Kristus onze  
Heer.  
(gebed uit de begrafenismissie)

De duurzame overledene is altijd een moedige  
vrome vrouw geweest. In haar laatste levensuren  
is ze even als haar man moedig geweest in haar  
lijden, in haar geloof en betrouwen op God.

Duurbare kinderen en familieleden ik dank u  
voor het grote geduld en vriendschap waarmede  
ge mij geholpen hebt in de miseries van mijn  
levenseinde. Blijft moedig zoals uw ouders het  
geweest zijn voor U. Vergeet me niet in uw  
gebeden en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid !



De families PLAETENS, D'HOSE, VAN WIJ-  
MEERSCH en VAN NIEUWENHOVE,

zeer gevoelig voor Uw blijken van  
kristelijke deelneming danken U van  
harte.