

Laat mij sterven, mijn God, opdat ik leven moge.

H. Augustinus

In ons gebed gedenken we dankbaar

DE HEER

JOSEPH PLAMONT

geboren te Zegelsem-Brakel, op 5 november 1905 en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-kliniek te Brakel-Opbrakel, op 8 augustus 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder en krijgsgevangene met talrijke ere-medailles van de oorlog 1940-1945.

Een gemoedelijk man die graag bij de mensen was, een mens met een schoon en gevoelig hart : zo hebben we hem gekend en hem leren waarderen.

Met veel smaak en een tikkeltje humor kon hij uren vertellen over de tijd van toen, over zijn jeugdijaren, over het leven van vroeger en over de mensen van vroeger. Met Joseph verliezen we een goed mens en een gekend dorpsvriend.

Zijn typisch café'tje die hij als familiebezit erfde stond open voor iedereen. Hij was de baas met de gulle lach en met veel aandacht en zorg voor zijn klanten. Graag toonde en sprak hij over alles wat er stond in zijn café en was hij fier op de vele antiekiteiten die hij er bezat. Dit alles kon hij tot zijn laatste levensjaren uitbaten, ofschoon jaren gehandicapt, dank zij de goede zorgen van zijn zus en schoonbroer en van zijn goede geburen.

Als man heeft hij de hardheid en de vreedheid van de oorlog meegemaakt en werd daarna als krijgsgevangene maanden verstoken van land en familie. Hij was een goed man en een diepgelevig christen. Wanneer zijn gezondheid het niet meer toeliet zelf ter kerke te komen ontving hij dankbaar de communie thuis.

Zijn laatste levensjaren hebben we hem vooral zien zitten in zijn rolwagen, gehandicapt. Toch liet hij de moed niet vallen. Hij wilde verder leven, hij wilde bij de mensen zijn.

De laatste maanden waren maanden van strijd tussen leven en dood. Toen hij dacht en hoopte terug thuis te zijn is hij plots en enigszins onverwachts gestorven.

We geloven dat zijn hart nu eindelijk rust heeft gevonden bij de bron van alle leven : bij God.

Joseph rust in vrede en tot weerziens in het hemels Vaderhuis.

Dierbare zuster, schoonbroer en familie, van harte dank ik U allen voor uw jarenlange zorg en liefdevolle toewijding.

Beste bureu, ik dank U zeer voor alles wat U voor mij deed. Allen die voor mij zorgden, dank U duizend maal.



**De families PLAMONT, TRONQUO,
DE TEMMERMAN en SERBRUYS,**

zijn erkentelijk voor uw bliken van medeleven in hun rouw en DANKEN U.

Begrav. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49