

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand.

Gedenken we in ons gelovig gebed

MEVROUW

Maria, Marcella PLAMONT

echtgenote van de Heer

HILAIRE CAPIAU

geboren te Zegelsem (Brakel), op 5 mei 1901 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel - Opbrakel, op 2 oktober 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden.



De families **PLAMONT, TRONCQUO,**
CAPIAU en DE BACKER,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Een eenvoudige vrouw is op een gezegende ouderdom, vrij plots en onverwacht, van ons heengegaan.

De dood van haar gehandicapte broer had haar zodanig getroffen en haar zodanig overmand door smart dat ze zelf op een vrij korte tijd is weggekwijnd.

Onze overledene was een doorbrave vrouw die veel hield van de haren en ook veel en hard heeft gewerkt voor haar gezin. Zij heeft het grote geluk gekend meer dan vijftig jaar lief en leed te mogen delen met haar echtgenoot. Samen waren ze gelukkig en hebben ze op latere jaren gezorgd voor Jozef. Hij was als 't ware het troetelkind in huis. Niet te verwonderen dat zijn heengaan ook zoveel leed veroorzaakte.

Maria was een christelijke vrouw die veel vrouwen stelde in de Goddelijke Voorzienigheid en vooral ook in Maria, haar hemelse moeder en patrones. « Maria in deze Rozenkransmaand komen we U bidden : in het uur van lijden en pijn verlaat ons niet ».

Beste echtgenoot, dank voor uw trouwe liefde en uw goede zorgen. Ik blijf verder over U waken vanuit het hemels geluk. Eenmaal zijn we terug samen bij de Vader.

Beste familie, vrienden en bureu, dank voor uw genegenheid en toewijding. In ons gebed blijven we nu verder met elkaar verbonden.