

Komt zien waar ik woon. Jo. 1 : 39



Hij die Heer is en het leven geeft riep tot Zich
in de morgenstond Zijn trouwe dienaar

DE HEER

Florent PLASSCHAERT

zoon van wijlen Mr. Jean-Baptist en Mevr.
Henrica DE POTTER

geboren te St.-Goriks-Oudenhove, op 10 maart
1882 en godvruchtig overleden te Nederbrakel op
20 september 1967, voorzien van de HH. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en van ver-
scheidene godvruchtige genootschappen.

Ik zag het nieuwe Jeruzalem ! Apoc 21, 2-5
Voor deze brave man is de vervulling gekomen
van wat de Hemelse Vader en hijzelf zo vurig
hebben betracht : voor altijd gelukkig te zijn !

Zijn kristelijke geloofsbeleving was het getui-
genis van zijn edele ziel.

Als lid van Kerk- en Gemeenteraad stond hij
ten dienste vooral van diegenen die in nood
verkeerden.

Gelouterd door het lijden- maar gedragen door
een niet te beschrijven geduld, verwachtte hij
de Heer, die hij heel zijn leven trouw bleef.

Zolang zijn gezondheid het toeliet was zijn
lievelingsweg naar kerk en werk. Vanuit zijn stil-
le eenzaamheid leefde hij graag mee met de ker-
kelijke plechtigheden. Nu zal hij voor altijd
feest vieren in het eeuwige Jeruzalem.

Dierbare familie, Gij vooral mijn nichten
kloosterzusters die zo goed voor mij hebben ge-
zorgd, hebt dank voor alles : dit is mijn laatste
afscheid.

Eerwaarde oversten en zusters, goede vrienden,
ook voor uw liefde en genegenheid ben ik dank-
baar.

Ik vraag U ook, mij in Uw gebed te gedenken.
Heilig Hart van Maria wees mijn heil.



De families PLASSCHAERT en DE POTTER,

betuigen hun oprechte dank voor Uw blij-
ken van deelneming en gebeden.

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel