

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**EMMA PILAETE**

echtgenoot van Mijnheer

**Polydoor Van Petegem,**

geboren te St. Martens-Lierde, den 17 Juni 1876, en  
overleden te Geeraardsbergen, den 13 Maart 1946,  
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Van jongs af heeft zij deugdzaam geleefd. Hare oprechtheid en vriendelijke handelwijze maakten haar aan iedereen dierbaar. Zij was een goede en vrome huismoeder die hare kinderen in de vrees des Heeren heeft opgevoed.

Heilige Vader, wees nu altijd gezegend, want gelijk Gij wilt is het geschied, en wat Gij doet is wel gedaan.

Duurbare echtgenoot, troost u, we scheiden niet voor eeuwig. Liefste kinderen, volgt uw moeder na in de goede voorbeelden die ze u gegeven heeft, dan zien we mekaar eens allen samen terug in den hemel.

Zoet Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, wees haar genadig. 300 d. afl.

Uitg. Lafort. S<sup>o</sup> Maria-Lierde.

De Familiën PILAETE, VAN PETEGEM,  
STEVENS en WEBEGEERT,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.