

Ik ben de Verrijzenis van het vlees en het eeuwig leven



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Michel PIRO

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

ESTHER VAN TEMSCHE

Geboren te Velzeke de 1 November 1898 en er schielijk
overleden de 24 Februari 1954.

Gij weet niet wat er morgen te gebeuren staat,
want hoedanig is toch het 's mensen leven? ... Een
damp is het die voor een luttel tijds verschijnt en
daarop vergaan zal.

Jac. IV 14

Roem dus niet op de dag van morgen, want gij
weet niet wat hij U brengen zal; daarom weest ook
gij bereid, want op een uur dat gij het niet meent, zal
de Zoon des Mensen komen.

Matth. 24 - 44

Het is een zalig en heilzaam gedachte, voor de
overledenen te bidden opdat ze van hun zonden ont-
slagen worden.

Dierbare echtgenote, kinderen en bloedverwanten
vaartwel! en blijft mij indachtig in uwe gebeden.

O God, Verlosser aller gelovigen, verleen aan de
ziel van uwen dienaar Michel, de volle kwijtschelding
zijner zonden, geef hem de eeuwige rust en dat het
eeuwig Licht hem verschijne.

Mijn Jezus barmhartigheid

(100 d. afl.)

R. I. P.

L. Feliens

Mevrouw Michel Piro-Van Temsche,
Mijnheer en Mevrouw André Van de Castele-Piro
en kinderen,

Mejuffer Mariette Piro,

De familiën Piro, Van Temsche, Rouckhout en
Melkebeke

Bedanken om Uwe kristelijke deelneming.