

†

VROOM AANDENKEN aan
de heer

JULIEN PIRREUX

echtgenoot van Mevrouw
HELENE JACOBS

geboren te Onkerzele
op 7 oktober 1906
en schielijk overleden te Geraardsbergen
op 13 augustus 1974
Voorzien van de HH. Sakramenten

Pijnlijk is het dat hij zo plotseling aan onze liefde ontviel; het is echter een troost te weten, dat hij met deugden versierd was en zijn pijnlijk lot tot het laatste ogenblik heeft aanvaard.

Gans zijn leven heeft hij een voorbeeldig echtgenoot geweest en nooit de last ontweken. Op deze manier heeft hij zijn overgang naar een andere wereld voorbereid.

Lieve echtgenote, wij die voor elkaar leefden en gelukkige jaren hebben gekend door elkaar te helpen en te begrijpen, huiselijke gaven die ons tevreden maakten. De Heer heeft me tot Zich geroepen: wees moedig en sterk in het offer dat van u gevergd werd; treur niet om mij, ik weet dat u me nooit zult vergeten, gij die mijn goede echtgenote waart.

Dierbare familieleden, en vooral gij mijn drie pleegzonen, voor wien ik, zolang ik leefde veel genegenheid tot in het diepste van mijn hart heb gedragen, ook van u neem ik afscheid, echter niet zonder u te vragen uw pleegmoeder met de beste zorgen te omringen, ze heeft uw steun nu meer dan ooit nodig. Ik weet zeker dat ik op u voor deze bede kan rekenen. Vaarwel en wees mijn laatste wensen indachtig.

De Families

PIRREUX

JACOBS

CAEYLDE

STROOBANT

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en DANKEN U.

druk a. pauwels