

Welaan bemint elkander: en dan rijst voor ons het voorbeeld dat zij gaf, niet voor zichzelf, zij leefde voor een ander, zij was voor ons in zorg tot aan het graf, (J. Simons.)



Gedenk in uw gebed de ziel

van Mevrouw

AMANDINE PITERAERENS

echtgenote van

HECTOR ROMAN

geborene te Oprakel de 1 Juni 1909 en er overleden de 29 Januari 1953,

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Lid van den Bond van het H. Hart, de Confrerie van het H. Hart, de Derde Orde. Voortplanting van het Geloof, Boerinnenbond en andere godvruchtige genootschappen.



Zonder medelijden en wreed heeft de onverbiddelijke dood het leven van deze christelijke echtgenote en moeder geroofd en een diepe leemte in het hart van haar echtgenoot en kind geslagen.

Voor allen die haar kenden en haar goedheid mochten ondervinden zal dit vroegtijdig heengaan een harde slag zijn maar vooral voor hem, met wie zij voor het Altaar door het H. Sacrament was verbonden, voor wie ze leefde met wie ze werkte en zorgen en vreugden deelde. Haar leven en dat van haar echtgenoot werd rijker en voller omdat de zorgen een rijker en voller doel kregen in hun dochtertje. Maar nu is die levensdroom dat levensgeluk als gebroken door deze zware beproeving.

Beminde echtgenoot, te vroeg en te plotseling zijn we van elkander gescheiden, We leefden gelukkig, droomden en werkten voor de opvoeding en de toekomst van ons lief dochtertje

Monique. De zwaarte van het verlies van moeder, aanvoelen dat ze moederliefde en moederzorgen moet missen zal ze nu nog niet maar later ondervinden, Houd haar steeds de voorbeelden van haar moeder voor ogen, zet gij nu de taak verder die wij samen met Gods hulp op ons hadden genomen. In de hemel zal ik U zoals op aarde beminnen en bijstaan, Gods Voorzienigheid blijve over U beide waken.

Moeder, ik dank U. De Heer zal U zijn vertroosting zenden na de droefheid die U komt te overvallen.

Duurbare Familieleden, gedenkt mij in uw gebeden, troost hen die ik achterliet, en gij vooral, mijn zusters en broeder, tracht bij ons kindje aan te vullen wat ze nu aan liefde, aan begripen en warme genegenheid zal moeten missen.



De Familiën ROMAN-PITERAERENS;

Betuigen U hun dank om uw gebeden en uw oprechte deelneming bij het afsterven en de begrafenis van hun geliefde echtgenote, dochter en zuster.

.....
Nederbrakel Druk. We. O. Surdiacourt