

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



Gedenk in uwe gebeden de ziel

van Mijnheer

**PETRUS PITERAERENS**

echtgenoot van

**MARIA ROOS**

geboren te Everbeek den 31 Maart 1877. overleden  
te Opbrakel den 17 Juli 1945

Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van het H. Hart van den  
H. Hartbond : en eeredid van het Xaverianengenootschap.

Wijs is de mensch. die leeft, zooals hij verlangt te  
sterven.

De ziel van den rechtvaardige is in Gods handen ; zelfs  
de dood kan hem niet schrikken.

De duurzame overledene was een doorbraaf man, een  
goede vader. die, door zijn onverdroten arbeid, zijn le-  
ven heeft gegeven om een christelijke en gelukkige familie  
te stichten

Hij is een voorbeeld geweest voor gansch de parochie,  
Men noemde hem het liefst met den naam "Broeder ..."  
Zijn gedachtenis zal nog lang blijven voortleven.

Met fierheid mag hij terugzien op een verdienstelijk  
leven. En van den Heer mag hij het honderdvoudig loon  
verwachten. dat Hij beloofd heeft aan zijn getrouwen.

Teerbemide echtgenoot, duurzame kinderen en bloed-  
verwanten, mijn taak is volbracht, de droom van mijn  
jeugd is vervuld. Het leven is schoon, schoon tot in het  
uur van den dood. Heb dank voor uwe genegenheid en  
liefdevolle zorgen.

Gaarne had ik nog eenigen tijd met U geleefd, maar  
de Heer heeft mij geroepen. Zijn Wil zij gezegend.

Vergeet mij niet in uwe gebeden ; eens zien wij elkan-  
der terug in de vreugde des Heeren.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

50 dagen aflaat.

Uitg. Marcel Deltand Koster Opbrakel

Mevrouw Maria ROOS :  
Mijnheer Alfons VLERICK-PITERAERENS en kinderen, Firmin,

Paula en Rita :

Mijnheer Pieter PITERAERENS :

Mejuffre Amandine PITERAERENS :

Mijnheer Marcel DE GEETER-PITERAERENS en hun kind Rita :

De Familiën PITERAERENS, ROOS, DE WOLF :

gevoelig voor Uw blijik van deelneming in hun  
pijnlijk rouw, bieden Ued. hun innigen dank.