

Zalig de zachtmoedigen...

Zalig de barmhartigen...

Zalig die vrede stichten...

Hen behoort het Rijk der Hemelen. Evangelie

†

Uitnodiging tot gebed en

Eucharistieviering voor de Heer

Pierre PITERAERENS

Rustend onderwijzer

Geboren te Oprakel op 5 november 1905
en er zacht in de Heer ontslapen op
10 juni 1970, gezalfd met de H. Olie.

Lid van de Bond van het H. Hart en de
Xaverianenbond.

—
Onze stille, eenvoudige, goede en trouwe vriend Pierre stamde uit een vrome en diep kristelijke familie, waar de deugden, zo ruim en rijk, als erfdeel en voorbeeld werden doorgegeven van onbaatzuchtig dienstbetoon aan alle medeburgers. Het edele en het beste van zijn actief leven heeft hij met hart en ziel gegeven aan het katholiek onderwijs, voor de geestelijke en zedelijke waarden en de kristelijke gaafheid van onze parochie. De brave man kende een hard maar schoon leven, getekend met de kruisen der beproeving, gestaald door de zorgen en keer op keer wreder door de dood werd deze doorbrave familie uit elkaar gerukt, in een korte tijdspanne het verlies van zijn achtbare ouders, twee zusters, een schoonbroer en een neef, op een ogenblik dat zij er nog zo nodig waren. In stille eenzaamheid heeft hij telkens het offer en het leed moedig gedragen en kristelijk uit Gods Vaderhand aanvaard. Menselijker wijze heeft dit alles zijn gestel ondermijnd en werd hij verteerd naar het heimwee van zijn geliefde familieleden die hem reeds naar een beter leven waren voorgegaan.

Eén zaak weerhield hem hier om met zijn schoonbroer te zorgen voor de opleiding van zijn nicht die hem zo nauw aan het hart lag. De bekroning van zulk een goed besteed leven is geweest de zachte dood waarvan hij wist dat het de toegangspoort is tot het eeuwig geluk.

Mijn duurzame familieleden, we hebben samen zoveel lief en leed, zorg en pijn gedeeld, mocht de hemel ons eensdaags samen laten delen in de eeuwige rust en vrede bij de Heer.

Mijn goede vrienden en burens, de dood verbreke niet de trouwe banden van genegenheid.

De families PITERAERENS-ROOS,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

S. Gijssels, Oprakel