

Kristus is de verrijzenis en het leven, wie in Hem geloofd zal leven, al is hij gestorven.
(Joh. XI,25.)



Gedenk in uw gebed de ziel van
MIJNHEER

JULES PITERARENTS

echtgenoot van Mevrouw

DRIESENS MARIE

geboren te Parike op 11 september 1887 en schie-
lijk overleden te St.-Martens-Lierde op 24 decem-
ber 1965 in het uiterste gezalfd met het Sacrament
der zieken.

Niet de plotse dood hoeft men te vrezen, maar
wel de dood die én onvoorzien én onvoorbereid
is.

Voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven niet
ontnomen, maar omgezet in een beter leven; En
wanneer hun aardse woonstede wordt verwoest,
wordt hen een eeuwige woonplaats in de hemel
aangeboden. (Pref. Mis vr. overl.)

Naar die eeuwige woonplaats is deze man ge-
gaan: Uit het duister van de nacht naar het
eeuwig Licht, dat God zelf is.

Op de vooravond van het Kerstfeest ging Hij
naar de Rechtvaardige Rechter rekenschap geven
over zijn leven. Met vertrouwen mocht hij er
heengaan want Hij die hem zal oordelen is zijn
Verlosser, in wie hij geloofde en op wie hij zijn
hoop heeft gesteld.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij lief en
leed gedragen. Ik dank u om uw liefde en toe-
wijding, vooral gedurende mijn laatste levens-
jaren. Blijf mij helpen en bijstaan door uw gebed,
opdat ik moge ingaan in de vreugde van de Heer.

Beminde kinderen, familieleden en vrienden,
laat het graf niet het einde zijn van uw genegen-

heid voor mij, maar blijf mij gedenken in uw
gebed en vooral in de viering van de H. Eucha-
ristie.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

En laat het eeuwig Licht voor hem schijnen.

Hij ruste in vrede.



De families PITERARENTS, DE SCHRIJVER,
DRIESENS en DESAELE,

zeer gevoelig voor Uw blijken van
kristelijke deelneming danken U van
harte

Druk. J. De Vleeschouwer Neerstr.41 Nederbrakel