

Weest ook gij bereid,
omdat de Mensenzoon komt
op het uur waarop gij het niet verwacht.

Lc. 12, 40.



Wij geloven en bidden voor het eeuwig geluk van

DE HEER

Romain, Joseph PITEUS

zoon van wijlen de heer Albert PITEUS
en mevrouw Maria Zulma DE MULDER

geboren te Geraardsbergen, op 1 maart 1943 en
onverwachts overleden te Smeerbbe-Vloerzegem
op 19 september 1987. Hij werd gesteund door
de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk
in extremis.

Het plotse heengaan van Romain heeft allen
diep aangegrepen : zijn goede moeder, die vol-
ledig op hem mocht rekenen ; zijn familie, die
in hem een sterke steun vond ; zijn buren en
medeparochianen, die in hem steeds de vriend-
delijke, dienstwillige en werkzame man herken-
den ; zijn vrienden op het werk, die zijn aan-
gename omgang zullen moeten missen.

Maar Romain was bereid de Heer te onmtoe-
ten ! Hij was die trouwe dienaar waarover het
evangelie spreekt, die dienaar die bereid was
om op elk ogenblik voor Zijn Heer te verschij-
nen. Zijn diep christelijk geloof, daadwerkelijk
beleefd in het leven van elke dag, was daarvan
een bewijs en is voor ons allen een sprekend
voorbeeld.

Lieve moeder, zo graag had ik nog voor u
willen zorgen maar de Heer riep mij en ik ben
dan maar naar Hem toegegaan. Broer, schoon-
broer, schoonzus, de kleinkinderen en de ganse
familie zullen u met alle liefde en hulpvaardig-
heid omringen. Dat weet ik en dat geloof ik.

En gij mijn vrienden en buren en werkmak-
kers, als gij aan mij eens denkt of over mij eens
spreekt, doet dan ook eens een klein gebed
voor mij.

De plotse dood van Romain doet ons, niet be-
grijpend, het hoofd buigen en zet ons aan tot
een gebed voor die mens die ons allen dierbaar
was : Heer onze God, in de verrijzenis van Jezus
is voorgoed zichtbaar geworden dat Gij trouw
blijft aan uw liefde voor de mens. Wij bidden
U voor deze dierbare overledene Romain die
wij vandaag ten grave dragen. Doe ook hem
verrijzen tot een nieuw leven in de blijvende
vreugde van uw Koninkrijk.

De families

PITEUS en DE MULDER,

danken u voor de blijken van christelijk
medevoelen en uw gelovig gebed.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. en Crem. L. Haustraete - Steenhuize