

Laat mij o Heer  
mijn leven in uw handen leggen  
en leer mij telkens weer  
Uw wil geschiede .... zeggen.



Aandenken aan  
mevrouw

## **GERMAINE PLAITIN**

echtgenote van de heer  
**Emiel Merckx**

geboren te Overboelare op 20 september  
1909 en godvruchtig overleden in het O.L.-  
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op 3  
februari 1994, gesterkt door de HH. Sakra-  
menten der Zieken.

Lid van de K.B.G.-Overboelare

De families Plaitin, Merckx,  
Duran en Clement

danken u voor uw medevoelen in hun  
rouw en uw steun door uw vroom gebed

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-41 17 24  
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - 054-41 12 67

Germaine was een wondermooi mens.  
Niet dat ze zo opvallend door het leven  
ging, nee dat niet. Tijdens haar leven  
zagen we dat ze zich veel bekommerde  
om anderen. Op de eerste plaats haar  
gezin en familie maar ze hielp graag bij  
vrienden en kennissen. Samen met haar  
man ijverde zij voor het kerkje en de zaal  
van St.-Bavo, geen enkele inspanning was  
teveel. Ze vroeg niet veel maar schonk  
daarentegen heel veel.

Zij hield van de mensen, zij leefde maar  
als ze bij mensen kon zijn. Ze genoot van  
het leven, haar dagdagelijkse taken, een  
praatje slaan, een bezoek brengen beteken-  
den voor haar; dank je ....

Ondanks de last van ziekte en pijn bleef  
zij vriendelijk en moedig. Haar geloof was  
oprecht en diep. Zij was zo dankbaar voor  
de communie op de hoogdagen. Samen met  
Emiel was zij mild in het geven voor de  
goeie zaak.

Moge de Heer deze goede moeder en  
echtgenote de volle vreugde schenken van  
het hemelse geluk dat Hij bereid heeft voor  
allen die leefden in verbondenheid met  
Hem.

Mijn beste Emiel, lieve kinderen en klein-  
kinderen heb dank voor zoveel genegen-  
heid en goede zorgen. Wij blijven verbon-  
den over de dood heen.

