

« Als ge iemand helpt, zorg dat uw linkerhand niet weet wat uw rechterhand doet. Uw hulp kan verborgen blijven. En uw Vader die ziet wat verborgen is, zal u belonen ».

(Mat. 6)



## GEDENK IN UW GEBEDEN

JUFFROUW

### Mathilde PLASSCHAERT

geboren te Kluizen op 20 juli 1896 en overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 24 november 1975, voorbereid en gesterkt door de heilige sacramenten van de zieken en de stervenden en de Apostolische Zegen van het Heilig Jaar.

Met dankbaarheid denken wij terug aan het leven van kristelijke dienstbaarheid van deze dierbare overledene, die zoveel jaren in onze familie leefde, werkte en er rustig haar oude dag kon doorbrengen. Bewogen door het woord van de Heer : « Ik ben gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen », werd het een lange tocht van stille en haast verborgen dienstbaarheid.

Zij maakte haar levenstocht samen met anderen, met de familie waaraan zij zich had gehecht ; zij voelde zich thuis bij hen en zij zag waar zij een taak had. Zij kende de vreugde haar leven en haar levensopdracht

te mogen voleindigen in priesterdienst, steeds in eenzelfde familieverband, zonder gevaar voor vereenzaming in haar laatste levensdagen.

God, onze Vader, laat haar die goed was voor ons en ons zo dikwijls een aangename thuiskomst bezorgde, nu thuishomen bij U.

Misschien zal ook zij verrast zijn over de vanzelfsprekendheid waarmee Gij eenvoudige en dienende mensen opneemt in Uw Rijk, wanneer Gij zegt : « dat hebt gij aan Mij gedaan ». (Mat. 25)

Wij vragen U, geef dat ook wij ons meer en meer openstellen voor eenvoud en onberekenende dienstbaarheid, kleine gaven aan onze medemensen die ons groot maken in Uw ogen. Amen.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel