



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

**ARTHUR PLATTEAU**

weduwnaar van Mevrouw

**SUZANNE CARDON**

geboren te Ronse op 7 september 1896

en er godvruchtig overleden op 3 augustus 1980,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

---

« ... Wij weten het : als de tent die onze  
aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God  
voor ons 'n gebouw gereed in de hemel, een  
onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd  
huis...

Daarom houden wij altijd goede moed, wij  
moeten uit dit lichaam verhuizen om onze intrek  
te nemen bij de Heer... opdat ieder het loon  
ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan.»

2 Kor. 5

De overledene was 'n goed mens ; hard en  
veel heeft hij gewerkt, stil en rustig geleefd.  
Ook het lijden heeft hem niet gespaard. Na de  
lange jaren aftakeling en verzwakking van al  
zijn lichaamskrachten is hij ter ziele gegaan.

Mes enfants et petits-enfants, merci pour  
votre amitié, si fidèle et si sincère. Ne m'ou-  
bliez pas dans vos prières. Le Christ par sa  
mort et sa résurrection détruira la nôtre et  
tous, c'est notre espérance, nous nous reverrons  
dans sa joie et sa vie éternelle.

Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos  
éternel.

---

Mastin, Ronse

M. et Mme Denis PLATTEAU-DELARUE,  
M. et Mme Freddy PLATTEAU-TRONQUO,  
M. et Mme Philippe PLATTEAU-TOCH,  
Melle Dolores PLATTEAU,

Les familles PLATTEAU, VAN OPBROEKE,  
CARDON et DELAUW,

**bedanken - remercient.**