



Wij gedenken dankbaar

DE HEER

Lucien PLATTEAU

echtgenoot van Mevrouw
Germaine DE GROOTE

geboren te Ronse op 24 januari 1930 en
er godvruchtig overleden op 25 juli 1999,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Veel te vroeg is Lucien van ons heenge-
gaan, na een moedig gedragen ziekte, waar-
tegen hij tot zijn laatste krachten heeft ge-
streden.

Lucien was een harde werker, die groot
plezier vond in het verfraaien van zijn huis,
dat hij samen met zijn geliefde Germaine, zo
knus en smaakvol had ingericht. Omdat hij
zo handvaardig en vindingrijk was, werd dik-
wijls op hem beroep gedaan. Steeds was hij
bereid een handje toe te steken bij zijn kin-
deren of vrienden. Bedankt, Lucien, omdat je
jouw kunnen zo goed in dienst hebt gesteld
van ons allen.

Mijn lieve Lucien, wij hadden gedroomd
van samen nog een aantal mooie en geluk-
kige jaren te beleven, maar tegen je ongena-
dige ziekte waren we machteloos.

Papa, je was een oprecht en rechtlijnig
man, die graag genoot van de goede dingen
van het leven, samen met ons, je familie of
vrienden. Deze mooie herinneringen zullen
voor altijd blijven. Wij zullen je missen!

Je kinderen.

Liefste Papy, wij zullen je altijd in ons
hartje dragen en verder van je blijven hou-
den.

Je kleinzootjes.

Aan God, onze Vader, vragen wij dat onze
geliefde overledene moge leven en gelukkig
zijn in alle eeuwigheid.

Germaine DE GROOTE, *zijn echtgenote;*

Dominique en Connie FOULON-PLATTEAU,
zijn kinderen;

Arnaud FOULON,
Gaudéric FOULON, *zijn kleinkinderen;*

De families PLATTEAU-CRUYPELINCK en
DE GROOTE-BOSTIJN,

danken U voor de blikken van medeleven.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.



*Als ik ooit doodga,
verstik me dan niet in je tranen,
maar schep een herinnering aan mijn lach,
daar waar ik gelukkig was.*