

†
BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
H E E R

Maurice PLATTEAU

echtgenoot van Mevr. Emma Berra

geboren te Waarmaarde op 17 november 1900 en godvruchtig overleden in de kliniek te Avelgem op 8 december 1968, gesterkt door de Troostmidelen van onze Moeder de Heilige Kerk. Zijn lichaam werd op het kerkhof alhier ter ruste gelegd op 12 december 1968 en wacht op de verrijzenis.

Vader, het ogenblik van uw heengaan was ons pijnlijk omdat het zo onverwachts was en wij elkaar niet meer hebben kunnen zien noch spreken. Wij brengen voor u vol gaarne dit offer als onze deelname voor uw heil in de hemel. Wij hebben ons zo plots eenzaam gevoeld zonder u maar wij verheugen ons dat uw heengaan u geen pijn heeft gedaan.

Vader was een naarstig man en samen met moeder heeft hij goed voor zijn kinderen gezorgd. Hij heeft ze welstellend gemaakt en in hun welstand lag zijn vreugde.

De dood is een bevrijding uit het aardse tranendal, een overgang naar de eeuwigheid. Ons leven wordt ons niet ontnomen maar verwisseld. Ons leven gaat verder in een oord door de Goede Hemelse Vader voor ons allen voorbereid. Een plaats zonder smart noch verdriet waar alles nieuw is want al het oude is voorbij.

Goede echtgenote, zo plots en zo killig als een december mistige dag is ons scheiden gebeurd. Alles ging zo goed, alles was wel, de zoete en verdiende rust van mensen die op aarde hun taak hadden volbracht. Alles is zo rap veranderd. Ik dank u om alles en wij waren zo gelukkig samen omdat wij alles waren voor elkaar.

Brave kinderen, moeder zal nu uw hulp behoeven. Helpt haar en weet dat het vader zijn wens is moeder goed te verzorgen. Blijft in liefde bij haar verenigd.

Familie en vrienden, plots is het gebeurd! Leert uit mijn dood de vergankelijkheid van het aardse beter begrijpen. Het gebed alleen kan mij nog helpen. Vergeet deze liefdeband niet tussen ons en tot wij elkaar opnieuw ontmoeten in de onverwoestbare oorden van de eeuwigheid.

Mevrouw Maurice PLATTEAU-BERRA,

Heer en Mevrouw Gerard VERCRUYSSÉ-PLATTEAU,

Heer en Mevrouw Frans PLATTEAU-VANDE WIELE,

Jongeheer Freddy VERCRUYSSÉ,

De families PLATTEAU-MOREELS

en BERRA-VANDENABEELE,

danken U voor uw gebeden

en blijken van deelneming.

Platteau