

O God, geef sterkte aan ons gepijnigd hart, opdat wij met kristelijke onderwerping zouden zeggen : Uw wil geschiede.



TOT VROOM AANDEKEN VAN

DE HEER

Luigi PLATTI

**echtgenoot van Mevrouw
Germaine, Bertha LIMPENS,**

geboren te Orio al Serio - Bergamo (Italië)
op 5 januari 1909 en godvruchtig overleden in het Akademisch Ziekenhuis te Gent op 8 mei 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Het is met weemoed dat wij vandaag afscheid nemen van vader, Hij was een man die als vader en echtgenoot steeds het voorbeeld is geweest van onvermoeibare werkracht en van blijde levensmoed.

Hij was door iedereen gekend voor zijn behulpzaamheid en zachtmoedige omgang met de mensen. Door zijn innemend karakter kende hij vele vrienden, al kwam hij ook uit een ander volk en een ander land.

Midden de bedrijvigheid van elke dag is de Heer op zijn weg komen te staan, om hem de richting te wijzen naar het eeuwig

paradijs. Stil heeft hij zich, in zijn ziekte, voorbereid om die weg te gaan.

Moge God hem nu ontvangen en al het goede dat hij gedaan heeft belonen.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, weest niet bedroefd om mijn heengaan. Ik ben immers aan een beter leven toe in de hemel.

Tijdens mijn leven hebt gij mij uw goedheid en afhankelijkheid getoond, nu reken ik ook nog op uw gebed.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families PLATTI, LIMPENS, SERIGHELLI,
VAN WAEYENBERGE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel