

Moeders gaan, maar sterven niet,  
Moeders blijven leven,  
Zolang men kinderen ziet  
Zolang zal moeder leven.



## BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

# Catharina-Alice PLETINCKX

Weduwe van Mijnheer

## Franciscus HELLINCKX

Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart  
en van de Kristen Bond der Gepensioneerden

geboren te St-Martens-Bodegem, de 18 januari 1909  
en aldaar schielijk overleden, de 7 maart 1962,  
voorzien van het H. Oliesel.



Onverwacht heeft onze goede moeder het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, maar niet onvoorbereid, enkele uren vóór haar dood heeft zij onbewust de laatste maal voor de Meester van leven en dood geknield en piëteitsvol, uit de handen van de priester, het askruisje ontvangen.

• Gedenk, o mens, dat gij stof en as zijt, en tot stof zult weerkeren. Op de dringende roepstem om in de vastenstemming te treden, komt de broosheid van 's mensenbestaan tot uiting.

Haar leven was steeds gericht naar God. Voor haar kinderen is zij altijd geweest de meest liefderijke en bezorgde moeder. Voor haar familie was zij vol hartelijkheid en medegevoel. Haar eenvoud in de omgang was het sieraad van haar karakter.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, voor u was ik alles. Uw hart bloedt om mijn plots heengaan van u. God alleen kan u troosten, als gij, naar mijn voorbeeld, alles van Hem durft verwachten. Hebt moed, de Heer verlaat nooit die op Hem betrouwen.

Weest goed voor mekaar, helpt en ondersteunt elkander. Bidt veel voor mijn zieleliefenis. Eens zien wij elkander terug voor altijd hierboven.

Beste Moeder, Broeder, Zuster, Schoonbroeders, Schoonzusters en Bloedverwanten, hebt dank voor uw genegenheid en blijft ze mij betonen door voor mij te bidden.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk!

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

---

De plechtige lijkdienst, gevolgd door de teraardebestelling, heeft plaats gehad in de parochiale kerk van St-Martens-Bodegem, op zaterdag 10 maart, te 10 uur.

---

De families PLETINCKX,  
HELLINCKX,  
RENDERS  
en CRABBE,

danken U voor de blijken  
van innige deelneming.

---

Ternat, druk. Georges Meyhuys-Gillis.