

Op U Heer, heb ik mijn vertrouwen gesteld.



Dankbaar aandenken aan
de heer

Franciscus Isidoor Pletinckx

weduwnaar van **Julia Matthys**

geboren te Deftinge op 5 februari 1903 en godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouw-ziekenhuis te Geraardsbergen op 15 december 1992, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden

Onze Bompa, onze pépé,

Wanneer we ergens naar toe wilden, of een brief ontvingen uit zelfs het meest godvergeten gehuchtje, mochten we steeds bij hem te rade gaan. Alle steden, dorpen, wijken, rivieren en beken van België en omstreken waren hem bekend. Hij kende hun ligging, geschiedenis en stroomgebied. Hij vergiste zich nooit.

Van in zijn jeugd nam hij letterlijk en figuurlijk, het goede spoor, en begon zijn loopbaan bij "den IJzeren Weg".

In de jaren dertig, maakte hij de grote depressie in Duitsland mee. Met een tussenstap in "Sain-Pier", leidde hij, vanaf

beginjaren veertig, de treinen in Geraardsbergen op de juiste sporen.

Eerlijkheid en rechtvaardigheid droeg hij altijd hoog in het vaandel.

Zo voedde hij zijn twee zonen op, en later zijn kleinkinderen.

Het was een harde tijd voor hem, toen, in de jaren vijftig, zijn oudste zoon Fernand naar "de Congo" trok.

Op het einde van zijn leven, kreeg hij enkele zware klappen te verwerken. Eerst de dood van zijn welbeminte zoon, Julien, enkele jaren later, de dood van zijn liefhebbende vrouw, Julia.

Zijn christelijke overtuiging hielp hem deze stormen te doorstaan.

De laatste weken besefte hij goed dat zijn leven hier op aarde voltooid was.

Hij wist dat hij er fier mocht op zijn.

Hij was tevreden en volledig bereid de stap naar het Eeuwige Paradijs te zetten. Zoals zijn beroemde naamgenoot uit Assisi, leefde hij eenvoudig, zonder toe te geven aan uitzinnig comfort, één met zijn konijnen en schapen en één met zijn gezin.

Hij kloeg nooit, en probeerde overal de rust te bewaren.

Bompa, Pépé, ons blijf je steeds nabij!

Om uw vroom gebed, uw medevoelen in de
rouw danken U van harte de families :

Pletinckx, Van Caenegem,

Matthys, Sadones en Stockman.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdgem