

Heer, Gij hebt mij gezonden
om te zaaien en te oogsten.
Ik heb het gedaan in het licht van Uw Geloof
en ik ben er gelukkig om geweest. (F.T.)

†

Blijf in uw gebed gedenken
de heer

JULIEN PLETINCKX

echtgenoot van mevrouw
Christiane De Clercq

Het leven begon voor hem op 31 maart 1935
te Deftinge, maar hij moest zo vroeg af-
scheid nemen van dit gelukkige leven in
St.-Jans-kliniek - Brussel. In geloof ge-
sterkt voor de eeuwige ontmoeting met de
Heer.

Lid van de Kerkraad

Wij zeggen dank voor dit leven dat veel te
snel aan ons voorbijging, maar dat in al
zijn eenvoud en edele toewijding zo rijk
was aan gaven.

Dank voor die goede man die samen met
zijn echtgenote mocht bouwen aan een ge-
zin en werk die voor hem alles betekenden:
de peilers van zijn dagelijkse taak. Daar
voor heeft hij zo hard gewerkt, daarom
heeft hij zo moedig en in geloof gestreden
tegen zijn ziekte, om te mogen leven voor
de anderen.

Dank voor die lieve en goeie vader, die zo
intens mee leefde met echtgenote en kinde-
ren, met hun zorgen en vreugden van elke

dag. Aan dienstbetoon en toewijding had
hij zijn hart verloren. Hij was zó gelukkig
in zijn gezin.

Dank voor die zoon, broer, schoonzusters
en schoonbroer, die met zijn levensblij
karakter zoveel vreugde bracht in zijn om-
geving. Julien had de oplossing klaar en
had de moed en de tijd om er iets aan te
doen.

Dank voor de vriend van velen, de trouwe
en gewetensvolle werker en eerbied voor
zijn oversten. Altijd klaar om te helpen,
zonder iets te willen: een plezier wordt
niet betaald.

Dank voor die actieve medeparochiaan,
levend door zijn christelijke levensprincie-
pen, bekommerd om zijn kerk en al het
goede waarin hij stil en eenvoudig kon
meewerken. Jammer dat zo'n man zo vroeg
uitgeschakeld wordt.

Omdat we dit alles zullen moeten missen,
zijn we nu ook zo geslagen en bedroefd.
Maar in het licht van zijn geloof, weten we
dat zo'n leven ook over de dood heen,
verder blijft leven, en dat Julien voor ons
zal blijven zorgen en waken.

Daarom bidden wij: "Heer, geef Julien de
rust die hij verdiend heeft. Laat ons iets
van zijn vroomheid, levensblijheid, moed en
werkklust, om de toekomst met vertrouwen
tegenmoet te durven gaan.

De families Pletinckx, Matthijs,

De Clercq en De Roeck

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge