

Kostelijk is de dood van de rechtvaardigen in de  
ogen des Heren. Ps. 115, 15



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**ODILON PLÉTINCKX**

Echtgenoot van Mevrouw

**CLARISSE VANDECATSEYE**

geboren te Everbeek, de 6 Juli 1882, en er over-  
leden de 30 Mei 1953, voorzien van de HH.  
Sacramenten der stervenden.

Hij was een eenvoudig en oprecht man, vrees-  
de God en week af van het kwaad; hij was waar-  
lijk goed en zachtzinnig, regelmatig in zijn handel  
omzichtig in zijn spreken; daarom werd hij bemind  
door God en de mensen en zijn gedachtenis zal in  
zegening blijven. (Mach.)

Ik ben ziek geworden en er was niemand die  
mij helpen kon; maar de Heer kwam mij ter hulp  
op het bed mijner smarten. God mengelt het gel-  
luk dezer aarde met bitterheden opdat wij een an-  
der geluk zouden zoeken welks bitterheid niet be-  
driegelijk is. H. Aug.

Geliefde Echtgenote. Kinderen en Kleinkinde-  
ren, hebt dank voor uw goede zorgen; beminde  
familie, de dood van de rechtvaardige is de over-  
gang tot een beter leven; leeft zo dat gij nooit de  
dood hoeft te vrezen, dient de Heer getrouw en  
blijft onder elkander verenigd. Vergeet mij niet in  
uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef. (7j. en 7qu afl.)  
Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De familiën **PLÉTINCKX**,  
**VANDECATSEYE**, **VAN HOOILANDT**  
en **LABEAU**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

---

Dr. Vw Modde, Everbeek.