

*Bedroefd,
maar dankbaar voor wat hij voor ons is geweest,
delen wij u het overlijden mee van*

De Heer

Richard PLETINCKX

echtgenoot van Mevrouw Georgette FAVERIAU

Bestuurslid gepensioneerd.
Oud-Strijder oorlog 1940 - 1945.
Ondervoorzitter N.S.B. Viane.
Verschillende Eretekens.

Hij werd geboren te Viane op 27 mei 1917 en is godsvruchtig overleden in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis te Geraardsbergen op 13 februari 1992, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Tijdens deze dagen van droefheid was uw troost onmisbaar. Wij danken u van harte voor uw gebed en medeleven, de families:

PLETINCKX - FAVERIAU
DE MILDE - GHILAIN.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

Goed hout is warm van glans dat vlamt en werkt aanstekelijk. Met zijn sterke geest wist hij heel goed waarheen hij op weg was. Maar zijn hart hoe zwak ook, kon er zich moeilijk bij neerleggen. Pa, je was een rots om op te bouwen, een leeuw die vocht voor wat rechtvaardig was, je had een hart met ontelbare kamers voor allen die je dierbaar waren. Wijs en toegewijd. Zo was je, vader, en zo zal je blijven leven. Een wijsheid die veel verder ging dan "veel weten". Aan een uitgebreide feitenkennis paarde jij een eigen visie. Je had een eigen kijk op de mensen en dingen, een eigen filosofie. Maar die hield je niet voor jezelf, je deelde ze graag mee aan anderen, zocht samen met hen naar antwoorden op de vragen die hen bezighielden. Vader, Jouw leven was als de wijnstok die je koesterde, hoe vaak de koude het leven ook dreigde te doven, telkenmale wist je door jouw warmte de angst te overwinnen, je verborg je pijn en droeg je verdriet alleen om je geliefden niet te bedroeven. Maar hoe hard en ongenadig het leven soms was, de vruchten die je gaf smaakten even heerlijk als de druiven van je plant. **Jij gaf ons de zoete smaak van echte liefde, van eerlijkheid, van oprecht geloven.** Hoe graag je ook praatte toch kon je niet zwijgen als een geen ander en luisteren naar de tranen van hen die jouw steun zochten. Je bent niet onopgemerkt door het leven gegaan maar maakte indruk op allen die met je omgingen ook op zij die jouw laatste strijd hebben meegemaakt: je gaf les, je straalde moed, warmte, sereniteit uit. Ieder heeft zo zijn verhaal over hoe goed je was en het verzacht de pijn dit te horen nu jij er niet meer bent. Je putte uit je familie-stam een geslachtenlange fierheid die jij graag aan je kinderen en kleinkinderen overdroeg. Jij gaf hen een verleden, zij waren jouw toekomst. Je praatte er zo graag over, want ieder van hen ongeacht hun temperament vulde een even goede plaats in je hart. als je iets zei dan werd er geluisterd, want voor pepe had iedereen respect, van klein tot groot. We zullen je missen pa, moeder vooral, je was een klankbord, haar handen, haar ogen, haar benen, haar troost. En wij, jouw kinderen, wij zijn ineens oud geworden en wees. Het zal moeilijk zijn vader in jouw voetsporen te treden, enkel met jouw en Gods hulp kunnen we daarin slagen. Tot ziens pa en bedankt voor alles.

Begraaf. Druk. Collier-De Taeye Moerbeke 054/ 41.35.00