

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied,
zijn heilige wil zij gezegend.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

Mijnheer

Willem PLETINCKX

Echtgenoot van Mevrouw

Maria-Romania RENDERS

geboren te Asse, de 23 Februari 1882

en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodegem,
de 10 Juli 1954,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Hij was goed, minzaam en behulpzaam. Als een voorbeeld van geduld verdroeg hij uit liefde tot Jezus en Maria al de kwellingen en tegenspoed die het de Heer behaagde hem over te zenden.

O Heer, waarom zijn al onze pogingen en gebeden nutteloos gebleven? 't Is het geheim uwer Voorzienigheid dat wij noch mogen, noch kunnen doorgronden. Enkel met kristelijke onderwerping kunnen wij zeggen, O Heer, niet onze, maar Uw wil geschiede.

Beminde Echtgenote, mijn pelgrimsreis is volbracht, vaarwel, ik verlaat u doch mijn liefde voor u sterft niet, ik zal u voort beminnen in de hemel.

Vaartwel, beminde Kinderen en Kleinkinderen, mijn leven is hier ten einde. Vaartwel en bidt voor mij! Leeft en blijft in vrede. Ik verlaat deze wereld waar ik steeds voor uw aller geluk gezorgd heb; vaartwel eens zien wij elkander weder!

Beste Familieleden en Vrienden, het beste bewijs van uw vriendschap en liefde is uw gebed. Gedenkt mij steeds in uw gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U.

St-Martens-Bodegem, Charles Schoukens.

De familiën PLETINCKX
en RENDERS,

zeer getroffen door de bliken
van innige deelneming danken
U van harte.