

« In welke nood ook gij zijt en tot Mij roept,
Ik zal u verhoren »

Om in uw gebeden godvruchtig te gedenken

DE HEER

OMER PLETS

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE JACQUES

**geboren te Rumbeek, op 7 maart 1897 en,
gesterkt met de HH. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen, godvruchtig in de
Heer ontslapen te Welle, op 17 oktober 1965.**

De dood van 'n kristen mens, is slechts
'n donkere doortocht naar 'n beter leven,
waar God zelf onze vreugde wordt.

Omdat hij 'n gelovig man was, heeft de
dierbare overledene zijn lijden en dood aan-
vaard met onderwerping en betrouwen. Hij
wist dat God 'n Vader is voor ons, die weet
wat we nodig hebben en in alles ons goed
en welzijn zoekt; die zijn kinderen niet in
de steek laat, ook dan niet wanneer ons
verstand niet begrijpt en inziet.

Omer heeft ons 'n voorbeeld gegeven van
geloof en kristelijk vertrouwen op God, zodat
we gesticht waren door zijn levenshouding.

Almachtige God, Gij die onze zwakheid
gebruikt tot Uw dienst, wij bidden U voor
Uw dienaar, Omer, geef hem wat hij zijn
hele leven van U verwacht heeft en laat hem
nu leven in eeuwigheid met U, door O. H.
Jezus Kristus.

Dierbare echtgenote, heb dank om alles wat
gij voor mij geweest zijt en gedaan hebt.
Steeds waart gij de troost en de steun in
mijn leven. Moge God er u om lonen. Blijf
hopen op 'n blij weerzien hierboven. Lieve
kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen,
ook u wil ik danken om de vreugde en het
geluk dat gij mij hebt bezorgd. Blijft volhar-
den in het goede en het geloof en steunt
uw moeder nu ik ben heengegaan. God
zegene en beware u. Tot weerziens.

H. Hart van Jezus, wees hem genadig.

Hij ruste in vrede.

De families PLETS,

JACQUES,

VAN OOST en

DE COCK,

bedanken U om uw deelneming en gebeden.

Drukk. ANCY, Welle