

A + M

BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
VROUW

HERMINA PLYSON

weduwe van Heer Joris MATTE
echtgenote van Heer Romain GHYLLBERT

geboren te Keiem, op 31 mei 1902
en godvruchtig overleden te Vladsló,
de 21 mei 1956

gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Haar dood brengt diepe droefheid in het huis en al haar geliefden, haar man en haar kinderen weten dat ze veel verloren hebben. De beste zorgen werden aan haar besteed: veel werd voor haar gebeden, doch niets mocht baten; O. L. Heer heeft het nu eenmaal zo gewild.

De dierbare afgestorvene verdient alle lof: want ze was een « engel van goedheid. » Zich-zelf vergeten en zich opofferen voor de noden van anderen, dat was haar leven.

Zo vroeg verloor ze haar echtgenoot, maar als de sterke vrouw droeg zij het weduwkleed in trouw en heilige hope.

Door Gods Voorzienigheid geleid, nam ze de zware moederlast in deze familie op; begiftigd met een liefdevol en edelmoedig hart, won ze weldra de liefde en de genegenheid van haar echtgenoot en van haar kinderen. Ze werd de ziel van dit kristelijk gezin: ze bracht er zegen en geluk en 'n voortdurend blijde zonnestraal, want ze wist dat « Moeder-zijn » is: langs heilig zelfvergeten het leven van haar man en kinderen blij en gelukkig maken. Ze was ook 'n kristelijke moeder en gaf haar kinderen het goede voorbeeld van deugd en plichtsbetrachting. Moedig heeft ze de zware last van haar ziekte gedragen, en voor ze stierf, heeft ze al haar kinderen gezegend met een laatste kruisje.

Dierbare Echtgenoot, te vroeg moesten wij scheiden, heb moed en stel al uw betrouwen op God.

Mijn geliefde Kinderen, beloof me nooit in uw leven Moeders lessen te vergeten. Bemint en helpt elkander; zoekt uw geluk in de deugd en in de vervulling van al uw kristelijke plichten. Dit is Moeders laatste wens, van uit de hemel blijf ik voor u zorgen.

Geliefde Moeder, op uw hoge ouderdom moet mijn heengaan dubbel lastig zijn; wil aij dan nog wat helpen zorgen voor mijn man en kinderen.

Beste Familieleiden en Vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden; ik dank u allen die mij in mijn ziekte door uw zorgen en gebeden hebt bijgestaan,

H. HART VAN JEZUS, IK HEB BETROUWEN OP U.
(300 d. afl.)

Heer Romain GHYLLBERT, haar echtgenoot,
Vrouw Weduwe Jerome PLYSON-FINAUT,

Heer en Vrouw Charles MATTE-HEMERYCK,
Heer en Vrouw Joris STAEL-GHYLLBERT
en dochter Monique,

Heer en Vrouw Adrien VELLE-GHYLLBERT
en dochter Kristien,

Heer en Vrouw Michel GHYLLBERT-PAN-
NEEL en dochter Rita,

Heer Marcel GHYLLBERT,
Heer Daniël GHYLLBERT,

haar kinders en kleinkinders,
De familiën PLYSON, MATTE, GHYLLBERT
en VANGAEVER,

*danken U om Uw gebeden en blijken
van deelname in hun rouw.*

Vladsló, 24 mei 1956

Druk. Slembrouck, Zarren