

Schenk hem, o Heer, de eeuwige rust en de vreugde van het eeuwig licht!

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

# JAN PODEVIN

geboren te Defftinge, de 22 Juli 1873 en aldaar godvruchtig overleden, de 22 December 1954, versterkt door de H. H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen in 't stervensuur.

Een rechtvaardig man heeft ons verlaten om het Kerstfeest in de hemel te gaan vieren. Wat doet het goed in het stervensuur te kunnen terugblikken op een leven van trouwe plichtsvervulling, van gehechtheid aan God en de kerk. Zulk leven ademt rust en vrede uit.

Werkzaam en bezorgd om de voorspoed van het bedrijf, minzaam en goed voor zijn huisgenoten, overtuigd christen in handel en wandel heeft hij meteen zijn verdiensten vergaard voor het eeuwig leven.

Werkelijkheidszin en gezond oordeel waren de kostelijke natuurlijke gaven die hij van de Heer ontvangen had. Geduld en onderwerping aan Gods Wil sierden zijn ziel onder de invloed van de genade.

Wat kan ik de Heer weergeven voor alles wat Hij mij geschonken heeft? Het lijden dat hij mij overzond zal ik aanvaarden en de naam des Heren aanroepen. Het schoon gebrachte levensoffer komt ten goede aan de parochie en de Kerk.

Dierbare familieleden, oprecht dank voor uw goedheid en zorgen. De vele gelukkige jaren die wij samen mochten doorbrengen, blijf ik gedenken en ik bid de Heer opdat Hij over u verder zijn milde zegen late neerkomen. Blijft mij indachtig in uw gebeden en offers, doch vooral in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

O. L. Vrouw van Lourdes, ik neem mijn toevlucht tot U.

Uitg. Raf. Cromphaut, Gemeldorp.

De Familie PODEVIN,  
De Familie HERREGODTS.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.