

Het is een zalig en heilzaam gedacht  
voor de overledenen te bidden.



Tot vroom aandenken van  
mevrouw

**Maria Octavie PODEVIN**

echtgenote van de heer  
**Georges Van Steenberge**

geboren te Grimminge op 11 juni 1903 en  
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Geraardsbergen op 3 maart 1982, ge-  
sterkt door de H. Sakramenten der zieken.

---

De families

Podevin, Van Steenberge,  
Steenhoudt en Leroy

danken U oprecht voor de blijken  
van genegenheid en deelneming in  
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Het leven van de mens is een strijd van  
de wieg tot aan het graf. Ieder ogenblik  
is een stap naar de eeuwigheid.

De betreurde overledene was een voor-  
beeldige echtgenote, een goede huismoeder,  
beziel met een levendig geloof.

Om haar eenvoud, haar gemoedelijkheid  
en vriendelijkheid werd zij geacht door  
allen die haar kenden. Ook dit leven is  
niet zonder beproevingen voorbijgegaan.

Het lijden en de tegenslagen, die in het  
leven van een mens voorkomen, zijn zeer  
dikwijls een aanleiding voor de mensen om  
zich over de nietigheid van het aardse  
leven te bezinnen en de ogen te richten  
naar de eeuwige en blijvende waarden. Het  
is dan ook zeer wijs, iedere dag zo te  
leven zoals men wenst bevonden te worden  
in het uur van de dood.

Bemide echtgenoot, mijn afsterven moet  
u zwaar treffen, want samen leefden wij  
gelukkig. Ik dank u voor de liefde en de  
zorg waarmede gij mij steeds hebt omringd.

Beste kinderen, kleinkinderen, familieleden  
houdt mijn voorbeeld voor ogen en leeft  
zoals ik gedaan heb door werkzaamheid,  
gebed en trouwe zondagsplicht. Doet dit  
en gij zult leven. Zo blijven wij het best  
met elkander verbonden en zijn wij in de  
geest dichter bij elkander dan toen wij  
lichamelijk onder elkander verbleven.

O.L. Vrouw, help ons en richt ons.  
Wil nu rustig de vier Akten bidden.