

Wie geloofd heeft en gedoopt is, zal zalig worden !



Gedenk in Uw gebeden de vrome ziel van

MIJNHEER

## Jules, Edmond, Jozef Podeviijn

zoon van wijlen Mijnheer **EDMOND**  
en wijlen Mevrouw **IRMA DE BOCK**

geboren te Zottegem, op 5 maart 1903 en naar  
het Vaderhuis weergekeerd op 22 april 1966. Hij  
werd gesterkt door de troostmiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk.

De dierbare overledene was een schoon mens  
en een vurig christen. Hij dankte dagelijks zijn  
Schepper voor de blijde gave van het leven. Toen  
blindheid, als een zware beproeving, een beloven-  
de loopbaan op een dood punt zette, is Christus  
helemaal zijn licht en berusting geworden.

Jules bleef een blijde geest. Zijn helle lach en  
zijn fijngevoelige dankbaarheid zijn voor zo-  
velen van ons een les geworden. Het vernederde  
hem niet, anderen om hulp te moeten verzoeken.  
Hij beleefde de geest van christelijke broeder-  
schap: « Wij zijn toch allen kinderen van Onze  
Vader, in de Hemel! »

De eenzaamheid wist hij te overwinnen. Ge-  
duldig leerde hij lezen met de vingertoppen.  
Uren luisterde hij naar muziek en onderrichtin-  
gen via de radio. Hij hield vrienden in ere en  
toonde zijn uitbundigheid waarmee hij in ge-  
zelschap oud en nieuw aan zijn geest liet voor-  
bijgaan. Het gebed, thuis als in de Kerk, heeft  
hem troost en smaak bijgebracht. Met over-  
tuiging hoorde men hem meezingen als actief  
parochiaan bij de zondaghoogmis.

Beste broers, zusters en familie, hebt dank  
om de eerbied, de zorgen en de liefde, waarmee  
Gij Uw zwakkere broeder hebt weten te ver-  
zorgen. In de lijn van onze opvoeding, hebt Gij  
de zorgen van moeder weten aan te vullen en te  
bestendigen. God lone U ervoor! Herhaaldelijk  
heb ik U in woord en handdruk daarvoor ge-  
dankt. Thans bid ik voor U allen, dat de Goede  
God U vergelde voor alles wat Gij een blinde deed  
Als laatste gunst vraag ik U nog: vergeet mijn  
ziel niet.

Beste vrienden, hebt dank omdat Gij mij zo  
vaak behulpzaam zijt geweest. Ik vergeet U niet,  
maar bidt wel eens voor mij.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID!

Mr en Mw Leopold PODEVIJN-VANDEN BER-  
GE, kinderen en kleinkinderen,

Mr en Mw Marcel PODEVIJN-DE VRIESE en  
kinderen,

De families PODEVIJN en DE BOCK,

zijn zeer erkentelijk voor  
Uw blijken van innige deel-  
neming en DANKEN U.