



« Kom laat ons oversteken naar de andere  
oever van het meer. » (Marcus 4 - 35)

Herinner U in gebed

**Mevrouw**

**Marguerite PODEVIJN**

**echtgenote van de heer**

**Juul Van de Meulebroucke**

geboren te Zottegem op 5 februari 1901,  
en naar de Heer teruggekeerd te Zottegem  
op 29 januari 1977.

Daar ben je dan na al die jaren,  
Ik wist al zo lang dat je komen zou  
Ik zag je dwalen in gevaren,  
toch wou Ik je bewaren  
Ik hou van jou.  
Ik geef je nieuwe kleren  
voor een ander leven  
welkom thuis,  
welkom thuis.

Je bent opnieuw geboren  
nu begint het pas  
nu begint een nieuwe tijd.  
Wat Ik heb zal Ik je geven  
en je zult leven  
tot in eeuwigheid.

De families  
Van de Meulebroucke, Podevijn, De Moor,  
Herreman,

**danken U voor de blijken van oprecht  
medeleven.**