

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS. AMEN !



HERINNER U IN GEBED

DE HEER

RICHARD PODEVIJN

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN CROMBRUGGE

Geboren te Zottegem, op 13 augustus 1924
en overleden te Davos, op 31 juli 1978.

Vertrekken is altijd een stukje sterven, zegt de spreuk... Neen, wij hebben hier op aarde geen blijvende woon. Wij aanvaarden dat leven en sterven samen horen. Toch treft ons het heengaan van verwanten en vrienden, zeker wanneer het op reis gebeurt...

In een sfeer van vakantie, op een ogenblik dat bijna iedereen er op uit trekt, wilde ook deze man bergen, meren en natuur bewonderen in paradijselijk Zwitserland.

Ziekte wist hem te treffen midden de vrienden zo ver van huis. De beste zorgen en wetenschap samen met vaardigheid van dokters, konden het onheil niet keren. Ver van huis heeft hij toch zijn kinderen nog bij zijn ziekbed gezien. Lange dagen heeft zijn vrouw hem troost en de beste zorgen gebracht. Er is voor zijn genezing gebeden, maar de Heer is niet mild met wonderen. Het gebed is nooit verloren. Het heeft de

zieke moed en berusting gebracht.

Voor echtgenote en kinderen is het een zware opgave zo ver van mekaar te moeten lijden. Overgave aan de Voorzienigheid en in betrouwen op Maria, de moeder van God, kan het lijden zoveel dragelijker worden en helpen binnen het werk van de verlossing.

Beste echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor het vele dat Gij voor Vader deed. Speciaal Uw gebundelde inspanningen, tijdens deze zware weken, hebben mij opgebeurd en gesterkt !

Ik hield zoveel van U allen. Lange jaren hoopte ik nog bij U te zijn, van Uw geluk getuige te zijn... God heeft het anders beschikt !

Onderwerpen wij ons aan Zijn Wil. Laat het gebed steun en verbinding blijven. In God naderen wij nog altijd elkaar ! Ik zal voor U allen blijven bidden. Als laatste wens verzoek ik U : noemt soms nog eens mijn naam in Eucharistie en avondgebed.

Mijn Jezus barmhartigheid !

**De families PODEVIJN, VAN CROMBRUGGE,
BROECKAERT en VAN DAMME,**

danken U beleeft voor de blijken
van deelneming.

Drukkerij Van Ruyskensvelde-Bogaert