

« De rechtvaardige zal in vrede zijn ».
(Wijsheid, 4,7)

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

GUSTAAF POISSON

echtgenoot van Mevrouw

CLARA VAN LIERDE

geboren te Ophasselt, op 4 mei 1912 en er godvruchtig overleden na een smartelijk ongeval op 14 december 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke zegen.



De families **POISSON, VAN LIERDE,**
COSYNS en DE VOS,

danken U van harte voor de bliken
van oprechte deelneming.

Drukk. De Vos

Heer, Uw besluiten zijn ondoorgrondelijk ; niemand kan opkomen tegen Uw wil en iedereen moet voor U het hoofd buigen en onderworpen zijn.

Heer, wij zijn diep bedroefd, maar we weten dat Gij de oneindige wijsheid en goedheid zijt, en wat in de ogen van de mensen ongeluk en ramp is, kan in Uw wil zegen en bescherming zijn. We weten dat wat pijn en droefheid is voor de wereld, loon en blijdschap kan zijn voor de hemel.

Echtgenote, kinderen en kleinkinderen, graag was ik nog wat bij u gebleven. Maar God heeft er anders over beschikt. Moge God U beschermen en veilig door het leven leiden.

Vanuit de Hemel zal ik God bidden dat Hij U sterkt voor de strijd van het leven. Ik weet dat ook gij mij niet zult vergeten in uw gebeden. Daarom zeg ik u allen tot weerzien in de Vreugde van de Heer.