

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,  
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde  
geven!



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

**JOZEF POISSON**

weduwnaar van mevrouw **ZOE HUTSE**

geboren te St.-Maria-Lierde op 25 november  
1904 en godvruchtig overleden te Zottegem in de  
kliniek Dr Goffaerts op 2 november 1984,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Gepensioneerde Mijnwerker

Lid van de bond der gepensioneerden

---

Jozef mag terugblikken op een leven dat hij  
niet in ledigheid doorgebracht heeft. 30 jaar  
mijnwerker... In de tijd van toen, in de werk-  
omstandigheden van die tijd. 30 jaar, dag na  
dag naar de zwarte, beklemmende, bestofte,  
gevaarlijke diepte. Menig kameraad heeft hij  
er slachtoffer van zien worden; een heel stuk  
van zijn gezondheid heeft hij er gelaten, ondanks  
het feit dat hij een sterke mens was. Hij heeft  
er ook mooie dagen gekend, hij heeft er de  
vriendschap leren ontdekken van makkers in  
dezelfde situatie, wroetend in dezelfde omstan-  
digheden. Aldus was hij een mens die graag  
gezien werd omwille van zijn dienstbaarheid,  
zijn persoonlijkheid, zijn kijk op mensen, gebeur-  
tenissen en dingen.

Toch was hij in zijn lichaam ook getekend  
door de zware, ongezonde arbeid. Moedig heeft  
hij de laatste jaren het kruis gedragen van zo-  
vele kwalen. Daarin werd hij bijzonder gesteund  
door een gastvrij huis bij zijn kinderen en klein-  
kinderen die hem geluk en gezelligheid, verzor-  
ging en aanmoediging ten volle schonken.

Een leven is voorbij, op Allerzielen ging hij  
van ons heen. Deze dag waarin ons de bood-  
schap gebracht wordt dat niets verloren gaat  
van wat een mens gepresteerd heeft. De God  
van het leven, de God van de liefde staat  
daarvoor borg! Christus ging ons daarom voor  
langs de wegen van arbeid, liefde en lijden en  
dood, de deur openmakend voor de verrijzenis!

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank van  
harte voor alles. Eliane uw huis was voor mij  
een thuis dank zij uw gastvrije genegenheid  
en bezorgdheid. Ge weet wel allemaal hoe ik  
van u hield en u innig dankbaar was.

Beste familieleden en vrienden, dank voor uw  
attenties, gedenk mij in uw gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede  
ruste!

---

De heer en mevrouw Antoine en Eliane  
POISSON-DE DEKKER, zijn kinderen  
De heer Marc POISSON en verloofde Els,  
Mejuffer Marleen POISSON, zijn kleinkinderen  
De families: POISSON, HUTSE, DE CUBBER en  
GALLE

zijn U erkentelijk voor de bliken van  
rouw en DANKEN U.

Begravenisond. Van Vijle en Zoon - Zottegem  
Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem