

Roem niet op de dag van morgen, want gij weet niet wat de dag van morgen baren zal.

(B. spreuken 27)

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Wilfried POISSON

zoon van

Gustaaf POISSON (+) en Clara VAN LIERDE

geboren te Ophasselt, op 21 februari 1940,
en schielijk overleden te Geraardsbergen,
op 19 februari 1985,

gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.



De families POISSON en VAN LIERDE,

danken U voor Uw gebed en Uw blijken
van innig meevoelen.

Druk. A. De Borre, Lierde. Tel. (055) 42 20 91

Men biedt weerstand aan het vuur, het water, het zwaard, men weerstaat aan koningen en legers, — maar de dood komt en niemand is er die tegenstand biedt : de dood overwint allen.

Zijn kracht verliet hem, zijn gelaat veranderde, hij werd onmachtig en al zijn krachten bezweken.

Waakt, want gij weet niet op welk uur de Heer zal komen — Hijzelf heeft gezegd dat Hij komt als een dief in de nacht.

Zalig de dienstknecht, die de Heer bij zijn komst wakende vindt.

Lieve moeder, graag had ik U nog dank willen zeggen, voor de moederlijke bezorgdheid, waarmee U mij omringde.

Zusters en broers, schoonzusters en schoonbroers, neven, nichten en petekinderen, graag was ik nog bij u gebleven, maar... Dank u voor al uw vriendschap en uw zorgen. Nu ik bij vader ben zal ik, samen met hem, bij God voor u ten beste spreken. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Dierbare vrienden en kennissen, uw trouwe vriendschap was voor mij een bron van vreugde. Dank voor alles.

Tot weerziens in de Hemel !