

Gelukkig is de man,  
die zoekt met heel zijn hart het woord des Heren,  
en proeft de diepe wijsheid dag en nacht. (psalm 1)

Wij gedenken biddend  
opdat de Vader hem in zijn  
eeuwige vrede zou ontvangen

## Heer Aloïs POLET

ERE-SCHOOLHOOFD

geboren te Baaigem 20 juni 1897

echtgenoot van

**Mevrouw ZULMA LOURDAULT**

overleden te Zwijnaarde 18 nov. 1968.

voorzien van het H. Oliesel

en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Ons leven is broos, en het einde steeds nabij.  
Hoe onverwacht en hard de vreugde in een familie  
kan verstoord worden, toont ons weer dit heengaan.  
Gelovig aanvaarden blijft een zware opgave voor hen  
die blijven,

Stille eenvoud en goedheid gaan vaak samen,  
een goede bodem voor waarheid en levend geloof.  
Hiervan getuigt het ganse leven van de overledene.  
Een reden om ook nu de Heer te kunnen danken  
voor dit leven, dat vruchtbaar en schoon was.

Wij danken U, Heer,  
voor deze mens die zo nabij en dierbaar was,  
voor alle goedheid die van hem is uitgegaan.

Wij bidden U,  
dat er niets aan dit mensenleven  
verloren zal gaan ;  
dat wat hij geleefd en geleden heeft  
ten goede zal komen aan deze wereld ;  
dat hij voort mag leven in zijn kinderen,  
in hun hart en in hun levensmoed ;  
dat wij nu ook, omwille van zijn dood,  
dieper met elkaar verbonden mogen zijn.

†

Mevrouw Aloïs POLET,  
geboren Zulma LOURDAULT ;

Dokter en Mevrouw

Herman POLET-SPIEKER ;

Mejuffer Kristin POLET ;

Heer André POLET, Techn.-Ingenieur ;

De familie POLET ;

De familie LOURDAULT ;

De familie BEECKMAN ;

De familie VAN DORPE,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.