

Hebt medelijden met mij, gij ten minste die mijne vrienden zijt.



BID VOOR DE ZIEL

van

**Mijnheer DENIS POLET**

zoon van

**Mr Jan-Baptist en Mw-Maria De Zutter**

geboren te Rozebeke, de 31 October 1924 en aldaar  
godvruchtig in de Heer ontslapen  
de 6 November 1954,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Voor zijn tijd kwijnde zijn leven weg als een kaars  
wiens licht men behoefde.

Helaas, vruchteloos schreit ons hart zijn droefheid  
uit. Hij is weg- en wreedaardig geroofd door de dood,  
die voor geen tranen wijkt. Wat 't leven maar is....

Hij die er zo nodig was, komt nu te vallen lijk een  
boom wiens hart heimelijk wordt weggeknaagd en viel  
toen hij nog leven moest. De tederste liefdezorgen  
mochten niet baten.

O goede God, hij was zo minzaam en goed, wil hem  
ontfermen en ons tranen als een gebed aannemen.  
Aanvaard hem in de hemel.

Beminde ouders en zuster, hebt dank voor uw goede  
zorgen en toewijding. Ik had gehoopt nog een tijd bij u  
te mogen zijn. God heeft er echter anders over be-  
schikt. Zijn H. Wil geschiede. Betrouwt in christelijke  
onderwerping op God, die beproeft maar bemint, en  
u het zware kruis zal helpen dragen. Tot weerziens in  
den hemel.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.  
(7 j. en 7 quad.)

R. I. P.

Drukk. Melckebeke, Hoogstraat 25, Zottegem

Mijnheer en Mevrouw Jan-Baptist POLET-DE ZUTTER,  
Mejuffer Jeannine POLET,  
De Familiën POLET, DE ZUTTER, DE NEVE en FOU CART

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN  
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.