

Weest op uw hoede weest waakzaam ; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. (Ev. Marc 13,39)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER
FRANS-RENAAT POLET

echtgenoot van

Mevrouw MADELEINE STASSENS

geboren te Mater de 29 oktober 1913 en onvoorziens overleden te Horebeke de 16 december 1978, gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Hij was oud-strijder oorlog 1940 45.

Wij denken niet gaarne aan onze dood, niettegenstaande de Heer Jezus in het Evangelie ons daartoe toch zo dikwijls uitnodigt : « Weest waakzaam . .

Wat is er van de dood te geloven ? « Dat niemand haar kan ontgaan en daarenboven dat zij ons kan overkomen als wij er het minst aan denken. (Catech) Laten wij dan altijd zo leven voor God, zoals wij wensen bevonden te worden in het uur van onze dood, want niet de onvoorziene, maar enkel de onvoorbereide dood moeten wij vrezen. (H Aug)

Dit had de dierbare overledene altijd goed ingezien en daarom ging hij door het Leven als een deftig en eerlijk man, als een voorbeeldige echtgenoot en toegewijde vader. Nog een paar uren voor zijn dood was hij ter kerke geweest om als goede kristen in zijn wekelijkse H. Mis bij O. L. Heer zijn hart uit te storten en zijn vrome Ziel aan Gods Goedheid toe te vertrouwen.

Welk een schoon levenseinde en voorbeeld van godsdienstigheid !!

Heer Jezus, dikwijls valt het ons moeilijk te geloven dat de dood niet het einde is, maar enkel een moeilijke overgang van het Tijdelijke naar het Eeuwige. Gij immers leert het ons waar gij ons zegt : « Wie in mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal eeuwig leven. (Ev Jo, 11, 26)

Mijn geliefde echtgenote, dierbare kinderen. vaart allen wel en leeft verder kristelijk. Tot weerziens bij O. L. Heer. Ik dank U voor uwe diepe genegenheid. Ik had gehoopt nog vele jaren bij U te mogen blijven en een gelukkige oude dag te slijten. God heeft het anders geschikt. Laten wij ons buigen voor Gods H. Wil : Vader, Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel!! Bewaart mijn aandenken in uw hart vooral door uw gebed in de H. Mis.

Heer Jezus, geef hem de Eeuwige Rust.

De namis heeft plaats op zondag 7 januari 1979, om 9,30 uur.

Mevrouw Frans POLET-STASSENS, kinderen en kleinkind.

De families POLET, STASSENS, KESTELIJN en VALCKE,

danken voor Uw deelneming en gebed.