

Gij neemt het leven, God, niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op Uw woord; en als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in Uw huis, om daar voorgoed te wonen. (Prefatie voor overledenen).

†

Bid voor de ziel van de Heer

**Georges, Nérée, Kamiel, Jozef POLET**

echtgenoot van Mevrouw Paula HUBEAU

*Lid van het broederschap van het H. Hart.  
Bestuurslid van de Raffeisenkas en de  
Boerengilde.*

*Geboren te Zulzeke de 20 augustus 1920 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen te Ronse,  
de 9 september 1967, gesterkt door de HH.  
Sakramenten en de Pauselijke Zegen.*

Tot Georges heeft de Heer gezegd: „Kom, goede en trouwe dienaar, en ontvang het loon dat ik voor u bereid heb.” Vol overgave aan Gods H. Wil, is de dierbare overledene zijn Schepper tegemoet gegaan in de vaste overtuiging bij Hem het eeuwig geluk te vinden.

Hij was een goed mens en een goed kristen. Schone gaven naar ziel en hart sieren als bloemen zijn voorbeeldige levenswandel. Een natuurlijke zin van eerlijkheid en oprechtheid, gepaard met ongedwongen eenvoud in zijn omgang met allen, waren de

meest sprekende eigenschappen van zijn rechtschapen karakter.

In dezelfde natuurlijke eenvoud, beleefde hij zijn godsdienstige overtuiging. Zo hebben wij hem gekend en geacht, die in vriendschap of door zijn beroep met hem in contact kwamen.

Dierbare echtgenote, onze scheiding treft U het zwaarst, omdat wij samen zo gelukkig waren. Doch God zal ons eens weer verenigen voor eeuwig bij Hem. Blijf met mij één in gebed.

Beste zusters, schoonvader, schoonbroeders, schoonzuster, familie en vrienden, hebt dank voor uw trouwe genegenheid en bidt God dat Hij mij genadig weze.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300d.a.)

---

Mevrouw Georges POLET,  
Heer Jozef HUBEAU-MAES (†),  
Mejuffer Maria POLET,  
Heer en Mevrouw Antoine VANMERHAE-  
GE-POLET en kinderen,  
Heer Lucien HUBEAU,  
Heer Gerard HUBEAU,  
Heer en Mevrouw Jozef HUBAU-HUBEAU  
en kinderen,  
De families POLET, LACRÈS, HUBEAU,  
MAES en RAEVENS,

*danken U voor de blijken van  
kristelijke deelneming en ge-  
beden.*