



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIA - MARTHA POLET

weduwe van de Heer

ALBERT DE METS

geboren te Rozebeke op 6 juni 1914
en godvruchtig overleden te Munkzwalm-Roborst
op 2 februari 1977,
gesterkt door de HH. Sakramenten van de Zieken.

Lid van de Vrouwenbond
en van de Confrerie van de H. Barbara.

Lichtmis 1977:

"een zwaard van droefheid
zal uw hart doorboren!".

Wij zullen deze dag van tegenspraak
niet zomaar kunnen vergeten,
maar hem bewaren in ons hart
zoals Maria heeft gedaan,
en zoals onze dierbare Martha
heeft gedaan, negen jaar geleden,
bij het treurig en te vroeg heengaan
van Albert; ook zij bewaarde
dit onbegrijpelijke in haar hart.

Heer,
met schroom betreden wij haar bestaan,
de zee van smarten die haar deel was,
maar ook haar geloven in het onmogelijke,
haar hopen ondanks alles
en haar liefhebben tot zij eraan stierf.
Moge dit sprekend voorbeeld
ons stimuleren in onze zoektocht
naar de zin van ons bestaan.

Heer,
leer ons aanvaarden
dat Gij ons leven stuwt in uw richting.
Mogen wij Uw licht zien stralen
in de duisternis van ziekte en dood.
Leer ons Uw wil kennen,
maak ons Uw bedoeling bekend
en leer ons dienstbaar zijn
zoals Uw moeder Maria is geweest,
en zoals Martha het heel haar leven was.

Heer,
bemoedig ons om, ondanks onze onmacht,
steeds de juiste koers te varen
in de wisselvalligheden van ons bestaan.
Moge het mooie voorbeeld van deze moeder
steeds een "uitnodiging" zijn
en tevens een "bewijs"
van goedheid en trouw in het leven.

Maria, moeder van smarten, bid voor ons.

Heer en Mevrouw
Marc DE METS-DE VILLE Odette

Jongeheer Geert DE METS,
Mejuffer Ann DE METS,

De families POLET-SEGHERS en
DE METS-BLAUWAERT

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Druk Melckebeke Zottegem