

De dood is voor de goeden, goed.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

## Marie Madeleine POLET

Weduwe van de Heer  
Florimond TURTELBOOM

Geboren te Borsbeke op 23 februari 1901 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 29  
juni 1970, versterkt door de H.H. Sacramen-  
ten der Zieken.

Lid van de H. Hart Bond  
en de Boerinnengilde.

---

Heer Uw besluiten zijn ondoorgrondelijk;  
niemand kan opkomen tegen Uw wil en ieder-  
een moet voor U het hoofd buigen en onder-  
worpen zijn.

Onze dierbare moeder was een vrome chris-  
tene, haar liefde tot God was groot en haar  
godsvrucht tot Onze Lieve Vrouw was vurig.  
Haar enig verlangen was te mogen leven voor  
het welzijn van haar huisgenoten.

Toen de dood kwam en mijn leven onver-  
wacht opeiste, was er niets in mij dat ik  
vreesde. Ik wist dat God over mij tevreden  
was. Ik had immers in alles Gods Wil ge-  
zocht zo goed ik kon en daarom heb ik toen  
ook gezegd; Heer, Uw Wil geschiede.

Bemide kinderen, kleinkinderen, zuster,  
broeders en familieleden, te vroeg heb ik U  
moeten verlaten; ik dank U voor uw liefde en

genegenheid welke gij mij steeds hebt betuigd.  
Van uit de Hemel zal ik ook verder over U  
waken. Vergeet ook gij allen mij niet in uw  
dagelijkse gebeden, bijzonderlijk gij mijn  
schoonzuster, die zich aan de dienst des Heren  
hebt toegewijd.

De 4 akten voor de overledene.



De Heer en Mevrouw Paul Turtelboom-Wijnant,  
Jonge Heer Michel Turtelboom,  
Jonge Heer André Turtelboom,  
Jonge Heer Erwin Turtelboom,

De families POLET,  
TURTELBOOM,  
VAN KEYMEULEN  
en  
WIJNENDAELE.

DANKEN U zeer oprecht voor de blijken  
van deelneming in rouw en gebeden.

---

Drukk. De Toren, Herzele.