

†

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Victor POLET

echtgenoot van

Mevrouw Clemence, Alma LOMAN.

Hij werd geboren te Marke-Kerkem op 24 januari 1907 en ontstiep in de Heer op 20 november 1986 in de Sint Franciscus-kliniek te Brakel-Opbrakel.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Oudstrijder 1940-1945.

Gepensioneerd mijnwerker.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

Vreedzaam en eenvoudig van hart was Victor in zijn omgang met de medemensen. De vele beproevingen van het leven hadden hem gehard.

Zoals het in vroegere tijden veel gebeurde, ging hij, om den brode, in den vreemde hard en lastig werk verrichten. Een tijd lang heeft hij in de mijnen gewerkt. Vroegtijdig moest hij echter de werkzaamheden stopzetten om gezondheidsredenen.

En dan... kwamen de kruisjes, de zorgen.

« Zijn hand was hard van eelt, zijn hart was zacht en goed maar krachtig ook en moedig, getrouw en onverdeeld.

Hij was rechtzinnig

in zijn daden en gedachten.

Hij schraagde op dappere krachten zijn heerlijk huisgezin ».

Samen met moeder heeft Victor deze taak die de dichter zo mooi uitdrukte volbracht. God en de naasten dienen vraagt geen stortvloed van woorden, maar een onwankelbare trouw aan geloof en levenstaak.

Gerust mocht hij zijn hoofd neerleggen en zijn ziel geven in de handen van zijn Schepper om voor eeuwig met hem gelukkig te zijn, daarom staan we hoopvol rond zijn graf, want aan de overzijde van het graf licht de stralende gestalte van de Verrezen Christus.

Geliefde echtgenote, geen woorden kunnen zeggen wat gij voor mij geweest zijt. Dank voor alles. Moge God en onze kinderen U troost en verlichting brengen. In gedachten en gebed blijven we met elkaar verbonden. Beste kinderen en kleinkinderen, moge het U goed gaan, dank om uw genegenheid en attenties, blijft de steun en opluchting voor moeder.

Beste familie en geburen, ware vriendschap is zo zeldzaam en doorbreekt de grenzen van de dood, die vriendschap heb ik van U gekregen en ik dank er U oprecht voor.

H. Barbara, bid voor ons.

Voor uw aanwezigheid, medeleven en gebeden, danken U van harte :
de families

POLET, DE LANGHE,
LOMAN, MINCKE.

Namis : zaterdag 10 januari 1986 om 19 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel